



Leopold (Leo) Ferdinand Nemmers is geboren op 10 november 1903 te Tulung Agung (Kediri), NOI. Hij was de zoon van Martinus Karel Nemmers en Maria Martha van Hek. Beiden werden geboren in Batavia en ze trouwden in 1900 in Batavia. Hij had een jongere broer Paul Frans (1905).

GEBOREN: LEOPOLD FREDDY,
zoon van M. NEMMERS—VAN HEK
en M. K. NEMMERS.
Toeloeng-Agoeng, 10 Novemb r 1903. 7892

Op 12 januari 1929 werd in Batavia de Katholieke Groep 7, Groene Troep Sint Franciscus Xaverius opgericht. De groep werd op een gegeven moment de Blauw witte troep. Leo werd hun eerste hopman. In de kranten wordt regelmatig verslag gedaan van zomerkampen waarbij hij aanwezig is. In juli 1929 namen ze afscheid van hun overleden medescout Johan Trangono. Scoutsleider Leo Nemmers sprak enkele woorden en ook Bram de Water sprak als patrouilleleider van de patrouille waar Johan lid van was. In 1933 neemt Leo in verband met zijn vertrek naar Sumatra, afscheid van de groep. In 1935 woonde hij in hartje Benkoelen. In 1939 is hij weer terug in Batavia en neemt de rol van hopman weer op zich. In 1939 is hij aanwezig bij het 10-jarig jubileum van de groep.



Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm soldaat bij de infanterie en was gelegerd op Borneo. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Aan de oostkust van Borneo lag de havenstad Balikpapan. Hier bevond zich olie-industrie en was dus een belangrijk doelwit bij de Japanse aanval op Borneo. De landing van de Japanse troepen vond plaats op 20 februari 1942. De militairen die krijgsgevangen gemaakt werden, werden in eerste instantie overgebracht naar kamp Bandjermasin op Zuidoost Borneo. Dit kamp was ondergebracht in één van de gebouwen van het KNIL-kampement in het centrum van Bandjermasin vlak naast het burgermannen- en het burgervrouwenkamp. Begin 1943 gingen de krijgsgevangenen naar het KNIL-kampement in het oosten van Balikpapan, ongeveer 1 km ten oosten van de haven.

Op 19 december 1944 werden alle krijgsgevangenen vanuit Balikpapan overgebracht naar een kamp in het binnenland, op de helling van de Goenoeng Malang, ongeveer vijf kilometer ten oosten van de stad. Op 17 februari gingen ze per boot naar Bandjermasin op Zuid-Oost Borneo. Vier dagen later kwam hij met 800 krijgsgevangenen aan in kamp Bandjermasin II. Dit kamp was ondergebracht in één van de gebouwen van kamp Bandjermasin I. Leo werd ziek en overleed op 10 juni 1945 in dit kamp aan ziekte en uitputting.

Hij werd in 1948 herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta. Zijn broer Paul was sergeant bij de Landstorm in Bandung en werd ook geïnterneerd. Hij overleefde de oorlog.

Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 18 jan 1900 - Art. 54 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 nov 1903 - Art. 59 | Delpher](#)

[De koerier » 28 jun 1930 - Art. 5 | Delpher](#)

[De koerier » 26 nov 1929 - Art. 7 | Delpher](#)

[De koerier » 01 jul 1929 - Art. 2 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 04 apr 1930 - Art. 29 | Delpher](#)

[De koerier » 10 apr 1930 - Art. 11 | Delpher](#)

[De koerier » 09 aug 1932 - Art. 14 | Delpher](#)

[De koerier » 31 dec 1932 - Art. 8 | Delpher](#)

[De koerier » 11 sep 1933 - Art. 10 | Delpher](#)

[De koerier » 01 mei 1935 - Art. 11 | Delpher](#)

[De koerier » 25 apr 1939 - Art. 29 | Delpher](#)

[Leopold Ferdinand Nemmers \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[KNIL kampement \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Goeloeng Malang \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Bandjermasin \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Registratie Leopold Ferdinand Nemmers \(in het jaar 1947-1994\) » Open Archieven](#)

[Leopold Ferdinand Nemmers \(Tulung Agung, 10 november 1903 - Bandjermasin, 10 juni 1945\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.