

Lambertus van Aperlo



Lambertus van Aperlo is geboren op 14 augustus 1910 in Amsterdam. Hij was omroeper bij de Nirom in Medan.

Hij was betrokken bij de Groep 5 van de NIPV in Medan. Dit was een zeeverkenner groep. Deze groep maakte in 1937 een doorstart nadat er eerst wel leiders, maar geen scouts meer waren en later een aantal jongens van de Deli Jacht Club (DJV) met Scouting wilden starten, maar er geen leiders meer waren omdat Schipper Bosch voor verlof naar Nederland ging. De DJV ondersteunde met leiding en materiaal. Aperlo werd schipper bij deze groep en zou, na terugkeer van oud schipper Bosch, de rol van instructeur gaan vervullen.



Tijdens de mobilisatie diende Lambertus bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als reserve 1e luitenant Stadswacht in Medan.

Hij werd krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in het kamp Gloegoer bij Medan. Daar vertrouwde hij een medegevangene toe dat hij in contact stond met een groep Chinezen die met een zender aan de oostkust in verbinding stond met het buitenland.

Hij vertrok op 25 juni 1944 met de Harugiku Maru (het voormalige KPM-schip Van Waerwijck) met 1174 krijgsgevangenen (Nederlanders, Engelsen en Australiërs) uit Belawan met als eindbestemming de Sumatra-spoorweg. De krijgsgevangenen kwamen uit kampen in Noord-Sumatra, o.a. Gloegoer (720 man) en Soengei Sengkol (458 man). Het schip voer in konvooi met 2 kleine tankers en 2 kleine korvetten.

Op 26 juni werd het schip, dicht onder de kust varende, door twee torpedo's van de onderzeeboot HMS Truculent tot zinken gebracht. Het schip brak in tweeën en zonk binnen enige minuten. De andere schepen van het konvooi namen de drenkelingen op. Er verdrinken 178 man (113 Nederlanders, 48 Engelsen, 12 Australiërs). De overlevenden werden met diverse schepen naar Singapore gebracht.

De eerste groep van 250 overlevenden gingen op 3 juli 1944 met de veerboot Queen Elizabeth 3 van Singapore naar Sumatra, op weg naar de Sumatra-spoorweg. De daarop volgende dagen vonden nog 3 van dergelijke transporten plaats.

Ook Theo Degenars en Karel Johannes Hobbelen, die hij kende van Scouting in Medan, waren aan boord van dit schip. Van Aperlo kwam om en kreeg een zeemannsgraf. Hij is 33 jaar geworden.



Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Registratie Lambertus van Aperlo \(in het jaar 1942-1996\) » Open Archieven](#)

[Lambertus van Aperlo \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Lambertus van Aperlo | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid Oost Azie. Website over omgekomen Knii militairen in Japan, ZO-Azie tijdens Wereldoorlog 2 WOII - Herinneringsmonument in](#)

[Mizumaki - Harugiku Maru](#)

[MEDAN \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Deli courant » 30 nov 1937 - Art. 6 | Delpher](#)

[Deli courant » 30 nov 1938 - Art. 10 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 22 mei 1939 - Art. 135 | Delpher](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Harugiku Maru 4.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Harugiku Maru 4 Dodenlijst.htm](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.