



Khoen Sing Teng is geboren op 25 juni 1911 in Soerabaja. Hij was de zoon van Sioe Tjien en Jang. Hij kwam uit een Chinees Indonesische familie. Het gezin verhuisde naar Semarang.

In Semarang was Khoen actief in het katholiek jeugdwerk. In 1931 werd de Katholieke padvinders Vereniging (KPV) in Semarang opgericht. De KPV was een onderafdeling van de Katholieke Jongelingen Bond (KJB). De Semarangse organisatie bestond in 1932 uit drie troepen, lila, geel en blauw. In maart 1933 werden 40 padvinders geïnstalleerd tot verkenners bij de KJB in de Heilige Hartkerk op Bangkong in Semarang. Pastoor van der Steegt M.S.F. verrichtte de installatie. Hij wees de padvinders op het mooie doel van de padvinderij. Ferdinand Spiekerman, E. Toppee en Khoen Teng waren op dat moment de leiders bij de troepen. In september 1933, werd Jean Westhoff algemeen leider van de padvinders.

In zijn toespraak wees pastoor Van der Steegt de padvinders op het mooie doel van de Padvinderij, hunne verplichtingen jegens God en den medemensch, en dat zij in alle opzichten als Katholieke padvinders, zoowel in als buiten de Kerk anderen ten voorbeeld moeten zijn. Speciaal legde de moderator den nadruk op de tucht, welke bij de Padvinderij in tegenstelling met andere organisatie geen middel is, doch doel.

Gehoorzaam zijn aan de patrouille en troepenleiders is wat van de padvinders vereischt wordt en in dit verband wees spr. op de gehoorzaamheid ook in het latere leven der padvinders, aan het Kerkelijk Gezag, als eerste plicht van den Katholiek.



Khoen was bouwkundig ingenieur. Hij trouwde met Teng Khoen Sing en ze woonden aan het begin van de oorlog in Semarang.

Tijdens de mobilisatie was hij ingedeeld bij de politie brigade. Hij werd op krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.

Meer informatie

- [De locomotief » 19 jul 1932 - Art. 161 | Delpher](#)
- [De koerier » 27 jul 1932 - Art. 17 | Delpher](#)
- [De koerier » 27 maa 1933 - Art. 13 | Delpher](#)
- [De koerier » 19 sep 1933 - Pag. 6 | Delpher](#)
- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.