



Karel Fortuin Vos is geboren op 1 april 1910 in Medan, NOI. Hij was de zoon van Gerrit Hendrik Diederik Vos (1887-1967) en Amine Jeanette Voskuil. Hij trouwde op 5 juli 1939 in Medan met Fien Ferdinandus.

In september 1934 werd de leiding, padvinders, welpen, padvindsters en kabouters van de Medansche padvindersorganisatie geïnstalleerd omdat ze tot dat moment nog niet erkend waren door de NIPV. Ze werden groep 1 van het IEV van de NIPV. Dhr van Eeckhout, voorzitter van de Padvinders Associatie IEV afdeling Medan, installeerde de leiding. Reina Bus de Valempré daarna de padvindsters, Mej. D. Boom de kabouters, Chris Curiel de padvinders en Karel Vos als welpenleider de welpen. In januari 1936 ging hij met zijn welpen op Trek-Paasch-kamp. In 1937 was hij aanwezig bij de uitvaart van de 17 jarige Herman Straus, leerling van de Medansche Ambachtsschool en patrouilleleider bij Scouting. Karel was ook roverscout (voortrekker) bij deze groep.



IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidten zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat 2^e klas bij de Militair Geneeskundige Dienst in Medan. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Na de oorlog werd op 11 januari 1949 in Medan hun zoon Erich geboren. Hij is gescheiden of zijn eerste vrouw is overleden, want op 18 april 1951 is hij in Medan getrouwd met Luna Elisabeth Buijn (9 september 1915, Plantei Buaja). In juni 1952 werd hun zoon Lucas geboren. Ze woonden op Polonia Estate op Sumatra.

Meer informatie

- [Deli courant » 24 jun 1939 - Art. 18 | Delpher](#)
- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
- [De Sumatra post » 03 nov 1937 - Art. 51 | Delpher](#)
- [De Sumatra post » 11 apr 1936 - Art. 82 | Delpher](#)



[De Sumatra post » 24 apr 1936 - Art. 115 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 24 sep 1934 - Art. 47 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Indo-Europeesch Verbond - Wikipedia](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 11 jan 1949 - Art. 56 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 18 apr 1951 - Art. 74 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 25 jun 1952 - Art. 86 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.