

Karel Rosdorff



Karel Johan Marie Rosdorff is geboren op 2 augustus 1914 in Leiden. Hij was de zoon van Philippus Rosdorff en Theodora Wilhelmina Huibers. Hij had een broer Bernardus P.M. en Johannes Antonius (1904).

Op 8 december 1934 werd in Leiden de

katholieke Sint Lodewijksgroep opgericht. De welpen kwamen samen op de Garenmarkt 36 en de verkenners hadden een eigen blokhut bij de Lodewijkskerk. Karel werd in juni 1936 vaandrig (scoutsleiding) bij deze groep. Hij stopte in juli 1937 omdat hij naar Nederlands-Indië vertrok.



Hij was sergeant bij het KNIL en werd na de Japanse inval in 1942 krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Karel kwam terecht in kamp Bandjermasin. Dit kamp lag aan de zuidkust van Borneo, bijna op de zuidoostelijke punt. Het was ondergebracht in één van de gebouwen van het KNIL-kampement in het centrum van Bandjermasin (vlak naast het burgermannen- en het burgervrouwenkamp). Hij overleed aan malaria en dysenterie op 25 mei 1945 in Bandjermasin. Hij werd in 1948 herbegraven op de erebegraafplaats in

Bandjermasin en later bijgezet op Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Batavia.



Meer informatie

[Karel Johan Marie Rosdorff \(Leiden \(zh\), 2 augustus 1914 - Bandjermasin \(OBor\) kgvkp., 25 mei 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 10, 1937 » 1937-11 - Pag. 44 | Delpher](#)

[Karel Johan Marie Rosdorff | Oorlogsgravenstichting Namen Oost-Borneo.htm](#)

[Oost-Indië - Suppletiefolio's | Nationaal Archief](#)

De geschiedenis van de Sint Lodewijksgroep 1934 - 1984, door Ton Prins e.a.

Groepsfoto Lodewijksgroep. Karel Rosdorff op bovenste rij, tweede van rechts.

[Geschiedenis – Lodewijksgroep Leiden](#)

Bid voor de zielrust van
KAREL JOHAN MARIE ROSDORFF
Hij werd geboren te Leiden 2 Aug.
1914 en stierf op 25 Mei 1945 in
krijgsgevangenschap te Bandjerma-
sin op Borneo en is aldaar be-
graven.

Ik heb het vaderland gediend en
ben gevallen in den strijd.

Mijn jeugdig leven heb ik opge-
offerd om mijn landgenooten te be-
vrijden van een onrechtvaardigen
bezetter.

Met soldatenmoed en met een
vast vertrouwen op den Goeden
God heb ik mijn plicht gedaan:

ik verlang geen menschelijken
roem, noch aardsche eer, maar Gods
oneindige barmhartigheid en een
hartelijk gebed van mijn familie en
van mijn vrienden.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.