

Karel Hobbelen



Karel Johannes Hobbelen is geboren op 12 november 1912 in Tilburg. Hij was de zoon van Jozephus Franciscus en Arnolda. Hij trouwde met C.N. Mettler.

In november 1937 werd in Medan een katholieke Scoutinggroep opgericht als Groep 7. Karel werd hier hopman. De medeoprichters waren Pastoor Vergeest en Vaandrig von Mauw. Assistent districtscommissaris Mensinga was bij de installatie van de groep aanwezig.



Tijdens de mobilisatie was Karel militie soldaat. Hij werd krijgsgevangen gemaakt. Hij werd geïnterneerd in kamp Gloegoer of Soengei Sengkol. Karel vertrok daarna op 25 juni 1944 aan boord van de Harugiku Maru (het voormalige KPM-schip Van Waerwijck) met 1174 krijgsgevangenen (Nederlanders, Engelsen en Australiërs) uit Belawan, eindbestemming Pakan Baroe, om te werken aan de Sumatra-spoorweg. De krijgsgevangenen kwamen uit kampen in Noord-Sumatra, o.a. Gloegoer (720 man) en Soengei Sengkol (458 man). Het schip voer in konvooi met 2 kleine tankers en 2 kleine korvetten.

Op 26 juni 1944 werd het schip, dicht onder de kust varende, ongeveer 100 km ten zuidoosten van Medan, door twee torpedo's van de onderzeeboot HMS Truculent tot zinken gebracht.

Het schip brak in tweeën en zonk binnen enige minuten. De andere schepen van het konvooi namen de drenkelingen op. Er verdronken 178 man (113 Nederlanders, 48 Engelsen, 12 Australiërs). De overlevenden werden met diverse schepen naar Singapore gebracht, waar nog eens 22 man overleden aan de opgelopen verwondingen, longontsteking en uitputting.



Onder de mensen die bij het zinken van de Harugiku Maru op 26 juni 1944 in Straat van Malakka verdronken waren de scouts Karel Hobbelen, Thomas Degenars en Lambertus van Aperlo. Ze kenden elkaar uit Medan. Karel kreeg een zeemansgraf.

Zijn vrouw werd geïnterneerd in een vrouwenkamp bij Medan.

Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Deli courant » 29 nov 1937 - Art. 9 | Delpher](#)
[Karel Johannes Hobbelen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
[Karel Johannes Hobbelen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
[Slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid Oost Azie. Website over omgekomen Knil militairen in Japan, ZO-Azie tijdens Wereldoorlog 2 WOII - Herinneringsmonument in Mizumaki - Harugiku Maru](#)
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[Deli courant » 30 nov 1937 - Art. 6 | Delpher](#)
[Harugiku Maru 4](#)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Harugiku Maru 4 Dodenlijst.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.