



Karel de Leur is geboren op 5 september 1912 in Utrecht, Hij was de zoon van Laurens Clasinus de Leur en Catharina Veenendaal. Hij kwam uit een gezin van 2 dochters en drie zonen. Christina Willemina de Leur (30 juni 1905, Utrecht) was zijn zus.

Hij werd begin 1931 vaandrig bij groep 2, de Rambonnetgroep (CJMV) in Zeist. Zijn zus stopte dat jaar als akela bij deze groep omdat haar zoon geboren werd. Karel stopte in het voorjaar van 1934 maar bleef voortrekker. In 1936 was hij de leider van het VT werkkamp dat hielp bij de organisatie van het Nationale Jubelkamp van de NPG in mei 1936.

Hij vertrok op een gegeven moment naar Nederlands Indië. Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de Genie in Cheribon. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Hij kwam mogelijk op 17 november 1943 met de Matsue Maru 2 aan in Moji vanuit Singapore en ging op transport naar Tokyo 9D, Kawasaki 4. Vanuit daar ging hij naar kamp Tokyo 10 B, Minami Senju, waar hij op 1 december 1943 aankwam. Een andere bron geeft aan dat hij op 22 mei 1943 terechtkwam in kamp Tokio A1 in Japan. Van daar ging hij naar kamp Tokyo 10 B, Minami Senju, waar hij op 1 december 1943 aankwam. In het laatste kamp werd hij op 30 augustus 1945 bevrijd.



Meer informatie

[Registratie Karel de Leur \(in het jaar 1942-1996\) » Open Archieven](#)

[Karel de Leur \(1912-\) » Veenendaal "een molenaarsfamilie" » Genealogie Online](#)

[Christina Willemina de Leur \(1905-\) » Veenendaal "een molenaarsfamilie" » Genealogie Online](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 2, 1931 » 1931-02 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 1, 1934 » 1934-01 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 22 | Delpher](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst Tokyo 0A1.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst_Tokyo_0A1.htm)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tokyo 10B.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tokyo_10B.htm)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.