

Just Rimmelts is geboren op 22 november 1923 in Amsterdam. Hij was een zoon van Rimmelts Rimmelts en Cordula Frédérique Smit. Hij had een oudere broer Klaas (1922-2008), een zusje Mieke (1926-2007) en een broertje Frederik (1927-1988).

Klaas en Just waren scout bij de Groene troep van Jong Holland in Batavia. Ze hadden hun clubhuis in het Hertogspark. Op 3 oktober 1936 vierden ze feest in Sociëteit Concordia in Batavia. Ook Rob en Fred Führhop en Jan Mulock Houwer waren hier lid. Fred ging in 1941 over van de eerste naar de tweede klas van het Bataviaasch Lyceum.



Beide broers gingen in juni 1937 naar Nederland om deel te nemen aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang. Tijdens de Wereld Jamboree waren ze ingedeeld bij de krokodillenpatrouille van groep III van het contingent uit Nederlands Indië. Na terugkomst waren ze niet langer actief binnen Scouting.



Na de Japanse bezetting werd hij als soldaat krijgsgevangen genomen. Hij vertrok aan boord van de Maebashi Maru 2 op 1 februari 1943 met ongeveer 1900 krijgsgevangenen (3 Engelsen, verder allemaal Nederlanders) uit Soerabaja (HBS-kamp) naar Singapore, de zogenaamde Java Party 12., het 12<sup>e</sup> krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok. De route liep vlak langs de noordkust van Java. Het was een smerig schip. De krijgsgevangenen werden in het voorste ruim gepropt, officieren en manschappen door elkaar. Door een visvergiftiging werden velen beroerd en moesten overgeven. Daarnaast trad nog een permanganaat-vergiftiging op doordat de verdunde permanganaat (gebruikt om eetgerei af te spoelen) per ongeluk als thee werd geschonken; maag- en buikklachten waren het gevolg. Na twee dagen kwam het schip aan op de rede van Tandjong Priok (de haven was geblokkeerd door gezonken schepen). Op 5 februari 1943 ging het schip verder richting Singapore. Na aankomst werden de mannen in open vrachtauto's in de stromende regen getransporteerd naar de kazernes van Changi. Just ging met 1000 krijgsgevangenen op 2 april 1943 met de Hawaii Maru 1 naar Japan.

Zijn moeder, broertje en zusje werden geïnterneerd in kamp Tijdeng. Frederik ging van daar naar kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> bataljon in Tjimahi. Zijn vader zat in kamp Baros 5 in Tjimahi.

Na de oorlog werd hij ingenieur (natuurkunde, Delft) en werkte bij TNO. Hij is overleden op 11 november 2014 in Epe.

### **Meer informatie**

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)  
[Just REMMELTS \(1923-2014\) » Genealogie Bodmer, Sluis en Van de Burgt » Genealogie Online](#)  
[Java Party 12 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)  
[Maebashi Maru 2](#)  
[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)  
[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)  
[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)  
[Jamboree-jaarkrant | NIOD Bibliotheek \(worldcat.org\)](#)  
[Moesson | 15 mei 1995 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.