

# Jurre Hakkert



Jurco (Jurre) Hakkert is geboren op 17 augustus 1909 in Assen. Hij was de zoon van Johannes Franciscus Hakkert en Annegiena Adriana Johanna Tak.

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindersgroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in eerste instantie de Hunnen. De groep wordt later hernoemd in de Zwervers. Jurre was verkenner bij de groep, samen met onder andere Sipke Suichies (staand, tweede van rechts).



Jurre ging, samen met Sip naar de Zeevaartschool aan de Hofstede de Grootkade in Groningen. Vanaf 1932 was hij 3e stuurman der koopvaardij.

Hij trouwde op 8 december 1932 in Assen met Jansje Geertruida Hommes (Groningen, 1914).

姓 Name	爪哇 ジャバ	第 一 號 No.	爪哇 2668
生 年 月 日 Date of Birth	1909.8.17	兵 種 Branch	海軍 水兵
母 姓 Mother's Name	タカ	備 考 Remarks	
父 之 名 Father's Name	ハッカート	備 考 Remarks	
本 籍 地 Place of Origin	オランダ	備 考 Remarks	
備 考 Remarks		備 考 Remarks	

備 考  
Remarks

昭和八年八月七日 聯合國軍 召集人

Het echtpaar vertrok naar Nederlands-Indië waar in 1936 en 1941 in Soerabaja een zoon werd geboren. Jurre was tijdens de mobilisatie in Nederlands-Indië luitenant ter zee 2<sup>e</sup> klas bij de Koninklijke Marine en Chef Duikbedrijf bij de onderzeedienst in Soerabaja. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java. Hij zat in kamp 10<sup>e</sup> bataljon. De kazerne van het 10<sup>e</sup> bataljon lag in het centrum van Batavia, iets ten oosten van het stadscentrum. Het was gedurende de gehele Japanse bezetting een doorgangskamp voor krijgsgevangenen, die op transport gingen naar Sumatra, Singapore, Birma, Thailand, Indo-China en Japan.

Na de oorlog is hij in 1947 gescheiden. Hij is overleden op 15 februari 1988.

### **Meer informatie**

[Geboorte Jurco Hakkert op 17 augustus 1909 te Assen » Open Archieven](#)

[Registratie Jurco Hakkert op 17 augustus 1909 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Jansje Geertruida Hommes & Geert Hommes & Annegiena Adriana Johanna Tak & Johannes Franciscus Hakkert & Jurco Hakkert & Geertje Hazeveld op 8 december 1932 te Assen » Open Archieven](#)

[Zeevaartschool · sinds 1798 · Groningen](#)

[Java-kamp](#)

[1e bataljon Batavia](#)

[Jurco Hakkert \(1909-1988\) » Stamboom Hakkert » Genealogie Online](#)

[Jurco Hakkert \(1909 - d.\) - Genealogy](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[De Indische courant » 24 jul 1936 - Art. 100 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 mei 1941 - Pag. 3 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.