

Julius Conrad Elmensdorp is geboren op 10 juli 1906 in Buitenzorg, NOI. Hij was de zoon van Johan Elmensdorp en Hendrika Francisca de Bijl.

Hij is getrouwd op 25 juli 1939 in Malang, Oost-Java (Nederlands Indië) met Thérèse Hildegarde Leontine Bianchi en ze kregen 2 kinderen. Hij was hoofdonderwijzer. Ze woonden aan het begin van de oorlog in Meester Cornelis.

In april 1937 stopte hij als hopman bij groep 1 in Pontiak.

收容所 Camp	爪哇 大加 10.1	番 號 No.	爪哇 8178
姓 名 Name	ELMENS DORP, Julius Felinus	生 年 月 日 Date of Birth	1906-7-10
國 籍 Nationality	蘭 A SGT	所 屬 部 隊 Unit	L. Landstorm Afdeling Batavia
階 級 身 分 Rank	中 尉 1937.10.10		128906
捕 獲 場 所 Place of Capture	爪哇	捕 獲 年 月 日 Date of Capture	昭和 12 年 12 月 2 日
父 之 名 Father's Name	Johanna Maria	母 之 名 Mother's Name	Agnes Maria
本 籍 地 Place of Origin	Batavia	職 業 Occupation	中 尉
捕 獲 先 Destination of Report	Batavia	特 記 事 項 Remark	Pers 45002

補 註 欄 Other Information
昭和 15 年 12 月 10 日 大 隊 隊 長 官 官 署 へ 送 付 せ ば
昭和 20 年 7 月 8 日 大 隊 隊 長 官 官 署 へ 送 付 せ ば

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de 1e Landstorm Afdeling Batavia. Tijdens de Japanse bezetting was hij als krijgsgevangene geïnterneerd.

Hij is overleden op 13 augustus 1996 in Hilversum.

Meer informatie

[Japanse interneringskaarten, Surname: Elmensdorp | Nationaal Archief](#)

Het Indisch Leidersblad april 1937

[Jules Conrad Elmensdorp \(1906-1996\) »](#)

[Stamboom Lapre » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.