

Jules Coenraad Persijn is geboren op 2 juli 1905 in Sumanap, Oost-Java, NOI. Hij was de zoon van Coenraad Nicolaas en n Susanne Helena Kiemeneij (Rostee). Hij had 3 broers en 2 zussen. Jules was getrouwd met Dorothea (Thea) Wilhelmina Logeman (9 augustus 1913). Van beroep was hij aan het begin van de oorlog hoofdonderwijzer, onder andere in Soerabaja en Semarang.

In 1937 was hij Akela bij de groep op Ambon. A.L. Lina was hier groepsleider en hopman.



収容所 Camp	福岡 3-19 福岡 森田大 2113	番 號 No.	1900-7-2
姓 Name	Persijn, Jules C. R.	生年月日 Date of Birth	1905-7-2
國 籍 Nationality	蘭	所屬部隊 Unit	7203 Landst. sfd. Soe eis Semarang
所屬身分 Rank	Landst. sergeant in Brigadant. 陸軍軍官	捕獲年月日 Date of Capture	昭和17年3月7日
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	父ノ名 Father's Name	COENRAAD, NICOLAAS
母ノ名 Mother's Name	SUSANNE	本 籍 地 Place of Origin	Madura, Kolinget
職 業 Occupation	Wilo-ond. Gouv. Bule, Semarang 中學校長	特記事項 Remark	30905.
通 報 先 Destination of Report	Wew. Th. Persijn p/o H. Logeman Trébat.		

補 録 欄 Other Information

昭和17年3月7日 森田大 収容所 IV 全列 移入
昭和17年5月10日 大坂 収容所 移入
昭和17年5月10日 大坂 収容所 移入
昭和17年5月10日 大坂 収容所 移入
昭和17年5月10日 大坂 収容所 移入

Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm sergeant bij de 2e compagnie in Semarang. Tijdens de Japanse bezetting was hij als krijgsgevangene geïnterneerd in kampen op Java. Hij ging hierna naar Thailand en kwam op 11 augustus 1944 via Moji aan in kamp Osaka 4B, Japan. In het kamp waren 4 werkploegen waarvan de ploeg in Fujiwara onder leiding van Jules Persijn. Het kamp werd op 28 maart 1945 zwaar gebombardeerd en ontruimd. De gevangenen werden verplaatst naar kamp Fukuoka 8B. Daar werden ze op 21 september 1945. Jules overleefde de oorlog.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad juni 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Persijn | Nationaal Archief](#)
[Kampen in Japan](#)
[\(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Osaka 4B1](#)

[Naamlijst Osaka 4B1](#)

[Fukuoka 8B](#)

[Julius Coenraad Persijn \(1905-\) » Stamboom Franken » Genealogie Online](#)

[Registratie Jules Coenraad Persijn & Dorothea Wilhelmina Logeman in 1913 » Open Archieven](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.