

Joseph Verbaarschott



Joseph Francois Verbaarschott werd geboren op 14 april 1913 in Emma Haven (Teluk Bayur) op Sumatra, NOI. Emmahaven was de haven van Padang. Hij was de zoon van A.H.V. Verbaarschott en Eleonda Antoinetta

Joseph was beroepsmilitair bij het KNIL en was brigadier bij het departement Luchtvaart in Bandung.

Aan de parochie van de Heilige Petruskerk in Bandung waren twee padvindergroepen verbonden; Groep 8, St. Tarcisius Blauw en groep 25 St. Paulus Geel Zwart. De scouts spraken altijd over "geel-zwart" en "blauw". Beide groepen hadden pastoor Jan Berkhout (OSC) als aalmoezenier. Joseph werd in 1941 scoutsleiding bij groep 8.

Op 27 januari 1942 trouwde hij in Bandung met Anna Elisabeth Evers (1913).

Na de overgave op Japan werd hij op 8 maart 1942 in Bandung krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.

In 1951 werd hun zoon geboren. Hij is overleden op 28 augustus 1988 in Breda.

Meer informatie

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Joseph Francois Verbaarschott \(1916-1988\) »](#)

[Stamboom Den Hertog en Sivré » Genealogie Online](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

[JOSEPH FRANÇOIS Verbaarschott \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.