



Joseph Val is geboren op 5 februari 1922 in Rotterdam. Hij was de zoon van Adrianus Val (1895) en Lena Zalman (1898). Hij had een broer Adrianus Ferdinand (1921).

Hij was korporaal en werd na de Japanse capitulatie krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java.

Op 12 januari 1946 werd er een padvindersvergadering gehouden, waarin besloten werd om in verschillende wijken en kampen van Batavia met Scouting te starten. Hopman van Wijngaarden plaatste in februari een oproep en hierna werd besloten om in kamp Tjideng een volledig open padvindersgroep te starten. Batavia 2 wordt officieel opgericht 16 februari 1946. Initiatiefnemers waren Oubaas Anschutz en Hopman van Wijngaarden. Joseph Val werd samen met Peter van Leembruggen vaandrig bij deze groep. De groep kreeg welpen, verkenners en voortrekkers en kreeg de naam Impeesa. Op 20 april hield de Tjideng-groep een kampvuur waarbij 7 verkenners werden geïnstalleerd.



Dit kamp bestond uit een omrasterde woonwijk in het westen van de stad; het was tijdens de Japanse bezetting een groot vrouwenkamp. Het gedeelte rondom de Tjitaroem- en Tjimalaja weg, dat door Sonei werd afgestoten, werd in de bersiap-periode weer aan het kamp toegevoegd. Er heerste een strenge discipline (geen terreur zoals onder de vorige kampcommandant Sonei); na de Japanse capitulatie werden het buigen voor de keizer, de appels en de sjouwploegcorvees afgeschaft, de rest van het regime bleef gehandhaafd.

Hij trouwde met Guurtje Corrie Buis (1921). Ze kregen twee dochters, Leni en Annemieke. Het gezin woonde in 1957 in Bandung met hun twee dochters.

## Meer informatie

[Zoeken CBG verzamelingen](#)

[Gezinskaarten Adrianus Val & Lena Zalman & Adrianus Ferdinand Val & Joseph Val \(uit de periode 1920-1938\) » Open Archieven](#)

[Java-kamp](#)

[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie » 17 jun 1957 - Art. 131 | Delpher](#)

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001, Peter van Leembruggen  
Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

[Tijdeng \(U\) \(bersiapkampen.nl\)](http://bersiapkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.