

Joseph Meulders



Joseph Clement Meulders is geboren op 25 juli 1915 in Semarang, NOI. Hij is de zoon van Emile Joseph Meulders en Dorothea Hermina Koopman.

In Semarang werd Joseph vaandrig (scoutsleider) bij Vereniging Jong Holland, groep XI. De groep had 32 welpen en 24 verkenners in seizoen 1935/1936. De welpen stonden onder leiding van Akela Neeltje Prins-Hansen en Jacoba Bangert. Hij gaf leiding samen met Hopman Douwes. Het bestuur van de groep bestond uit voorzitter Martien Broekhuijsen, dhr Jansz (secretaris) en Jacob Breunesse (penningmeester). In 1935 verlieten Vaandrig Joseph Meulders, Hopman Douwes en welpenleidster Jacoba Bangert de groep. De welpen werden daarna geleid door Akela Prins en de leidsters Mies van Oort-Lau en mej. J. Koot. Hopman Loogen volgde hopman Douwes op.

In juli 1935 vertrok Joseph per boot van Batavia naar Amsterdam. Hij trouwde op 5 september 1938 in Den Haag met Martine van Pesch (Malang, 2 januari 1918). Het echtpaar Meulders is na hun huwelijk naar Nederlands-Indië teruggekeerd waar Meulders als 2e luitenant in dienst was getreden bij het KNIL. Samen met zijn vrouw wordt hij gedetacheerd in de plaats Magelang op Midden Java. Daar wordt op 30 juni 1939 hun eerste dochter Thea Henriët geboren. Op de achtergrond is dan al de oorlogsdreiging van Japan voelbaar. Begin 1940 werd Joseph overgeplaatst naar Atjeh op Noord-Sumatra. Hij wordt bevorderd tot 1e Luitenant bij de Koninklijke Marechaussee van het KNIL. Op 6 november 1941 wordt in Langs hun tweede dochter Else Martine geboren. Met de dreiging van een Japanse inval wordt Joseph als militair gescheiden van zijn gezin en vertrekt naar de binnenlanden van Sumatra om daar met zijn manschappen de Japanners tegen te houden.

In januari 1942 gaat Martine met haar twee dochters naar de Plantersschool in Brastagi. Ze dachten er veilig te zijn. Maar met de Japanse bezetting wordt de school een concentratiekamp, waar Nederlandse vrouwen en kinderen gevangen gezet worden. Aan het eind van de oorlog zijn er bij de rubberplantage bij het Sumatraanse dorp Aek Pamienke door de Japanners 3 verzamelkampen ingericht. Er worden 5000 vrouwen en kinderen ondergebracht, waaronder Martine met haar 2 dochtertjes. Ze overleven het en maken in kamp Aek Pamienke de Japanse capitulatie mee.

Samen met sergeant Kerrebijn heeft Meulders deel genomen aan de laatste gevechten tegen het Japanse Leger in Atjeh. Toen ze op 19 maart 1942 samen met hun groep op weg waren richting Takengon vielen zij in een hinderlaag. In het korte vuurgevecht dat toen plaats vond werd luitenant Meulders gewond. Hij is daarna samen met Kerrebijn gevangen genomen, vastgebonden en vervolgens per auto afgevoerd richting Bireuen. Naderhand is

gebleken dat beiden in strijd met het oorlogsrecht op 21 maart 1942 in Ronga-Ronga zijn onthoofd. Het lichaam van luitenant Meulders is in een rivier gegooid en nooit meer teruggevonden. Hij is slechts 26 jaar geworden. Op de dag van de capitulatie-plechtigheid krijgt Martine dit te horen.

Joseph ontving postuum het mobilisatie oorlogskruis.

Meer informatie

[Joseph Clément MEULDERS \(1915-1942\) » Genealogie](#)

[Van der Veen » Genealogie Online](#)

[Registratie Joseph Clement Meulders & Martine van](#)

[Pesch in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[De locomotief » 22 jul 1935 - Art. 38 | Delpher](#)

[De Nederlander » 08 aug 1938 - Art. 43 | Delpher](#)

[De locomotief » 20 aug 1936 - Art. 149 | Delpher](#)

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Thea Meulders | Stichting Oorlogsverhalen](#)

[Joseph Clement Meulders | Oorlogsgravenstichting](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Johannes Kerrebijn | Oorlogsgravenstichting](#)

[Joseph Clement Meulders | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[het bevrijdingsjaar | Onrust in kampen Indië over weggevoerde vrouwen | NOS](#)

[Fotoverslag postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis Sergeant Kerrebijn - TracesOfWar.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.