

Jopie Naumann



Johan (Jopie) Frans Naumann is geboren op 17 oktober 1923 in Koetaradja, NOI. Hij was de zoon van Johan George Naumann en A. A. Boekholt.



Hij was scout bij de Katholieke Blauwe Groep 2, St. Aloysius in Buitenzorg.

姓名 Name	爪哇 1841 1841 418 Naumann Johan Frans	番号 No.	爪本 16433
生年月日 Date of Birth	1923.10.17	兵隊番号 Unit	Inf XIV
国籍 Nationality	蘭 (オランダ)	捕虜番号 No.	141413
階級 Rank	兵隊	捕虜番号 No.	Inf XIV
捕虜場所 Place of Capture	爪哇	捕虜年月日 Date of Capture	昭和18年11月25日
父の名 Father's Name	Naumann Johan George	母の名 Mother's Name	Boekholt A.A.
全名 Full Name	Naumann-Boekholt	職業 Occupation	靴屋
捕虜先 Destination	1141 18 捕虜先 Bogor, Java.	捕虜番号 No.	86303

補修済

捕虜先
Destination

捕虜先
Destination

Vlak voor de oorlog was hij nog scholier. Tijdens de mobilisatie was hij militie-soldaat bij de infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Hij vertrok met de Tamahoko Maru 2 op 20 juni 1944 met 772 krijgsgevangenen uit Takao (Formosa) naar Japan. Het schip voer in een konvooi van 12 schepen (o.a. twee corvetten en een mijnenlegger). Aan boord waren verder nog 500 Japanse soldaten en een lading suiker en rijst. De krijgsgevangenen waren overgenomen van de Miyo Maru, die onderweg van Manila naar Takao in een tyfoon terecht kwam en zoveel schade opliep, dat het niet verder kon naar Japan. Op 25 juni 1944, ongeveer 60 km ten zuidwesten van Nagasaki, werd het schip getorpedeerd door de Tang en zonk in slechts enkele minuten. De begeleidende Japanse schepen

hielpen de krijgsgevangenen, die in zee drevan, niet. De volgende morgen verscheen een reddingsboot (kleine walvisvaarder), die 211 drenkelingen aan boord nam en in Nagasaki aan wal bracht. Nog dezelfde middag werden zij overgebracht naar het kamp Fukuoka 14B, Nagasaki. Jopie overleefde de aanval niet en kreeg een zeemannsgraf.

Meer informatie

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 47 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Naumann \(ノーマン\) | Nationaal Archief](#)

[Johan Frans Naumann \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Tamahoko Maru 2](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.