

Johann Schrooten



Johann Schrooten is geboren op 21 november 1916 te Hamborn (D). Hij was de zoon van Hubert Schrooten en Anestasia Sworowski. Hij was in de jaren dertig leider bij de Jonge Wacht, waarschijnlijk in Heerlen.

In 1938 vertrok hij vanuit Zuid-Limburg naar Nederlands Indië, waar hij tot militair piloot werd opgeleid. Kort na het behalen van zijn vliegbrevet liep hij een tropische ziekte (para-typhus) op, waaraan hij op 12 maart 1940 in Tjimahi overleed.



In de rouwadvertentie schrijft de familie: *“Tot onze diepe droefheid ontvingen wij heden het treurige bericht, dat onze geliefde zoon en broer (...) op 12 maart te Tjimahi (N.O.I.) in den ouderdom van 23 jaar, aan een ons tot nu toe nog onbekende oorzaak is overleden. “*

Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

Johann Schrooten staat niet vermeld op het Gedenkteken Luchtvaardenden.

Meer informatie

[Limburger koerier : provinciaal dagblad](#)
» 16 maa 1940 - Art. 197 | Delpher



[Johann Schrooten | Oorlogsgravenstichting](#)

[militaire-luchtvaart.pdf](#)

[Registratie Johann Schrooten \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.