

Johnny Corsmit



John (Johnny) Pieter Gustaaf Frans Corsmit is geboren op 30 december 1914 te Bandung, NOI.

Voor de oorlog was hij scout in Den Haag. Hij staat op een foto van de CMJV scouts.

Johnny vertrok als militair naar Nederlands Indië en

was Kapitein-vlieger-waarnemer bij het Wapen der Militaire Luchtvaart van het KNIL. In 1938 was hij aanwezig bij de intocht van de Vierdaagse in Bandung en maakte een filmopname van de uitreiking van de Vierdaagse kruisen. Hij was ook actief bij Scouting.

Tijdens de oorlog werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java.



Voor zijn vertrek heeft de heer Roest van Limburg de heer D. Molenaar bereid gevonden de functie van D.C. voor het District Zwolle te aanvaarden, terwijl de heer J. P. F. G. Corsmit te Soest bereid werd gevonden Hopman Renssen op te volgen als DC van het District Amersfoort.

收容所 Camp	瓜哇 1947年7月	番 No.	爪哇 664- M.I. 22951
姓名 Name	Corsmit, Johnny コルスミット ナゴエ	生年月日 Date of Birth	30 December 1914
国籍 Nationality	蘭	所属部隊 Unit	Depdt Vliegwaigafld.
階級身分 Rank	1e Lt. M.I. 航空兵中尉	捕獲年月日 Date of Capture	17-3-43
捕獲場所 Place of Capture	バンドン	父ノ名 Father's Name	Corsmit, John, Christoffel, William.
本籍地 Place of Origin	Bandjoeang	母ノ名 Mother's Name	Christina, Christina, Marie Corsmit
通報先 Destination of Report	Plitroemstraat 14, Bandjoeang.	特記事項 Remark	Ben 73620

Na de oorlog werd hij Hoofdkwartierscommissaris voor Luchtverkenner in Nederlands Indië. In 1951 was hij terug in Nederland. Hij volgde hopman Renssen op als districtscommissaris van het district Amersfoort.

Hij ontving in 1952 het Kruis van Verdienste voor het met moed en beleid uitvoeren van vele vluchten onder moeilijke omstandigheden en direct oorlogsgevaar tijdens de oorlog in Nederlands-Indië.

Johnny is overleden op 20 juli 2000 in Soest.

Meer informatie

Het Indische Leidersblad, 1949

Weest Paraat juli 1966

[Zoekresultaten » Open Archieven](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Corsmit | Nationaal Archief](#)
[Onderscheiding J.P.G.F. Corsmit op 16 juni 1950 » Open Archieven](#)
[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Ons Spoor 1925 boek van de CJVM groepen in Den Haag

[Moesson | 15 november 1983 | pagina 16 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[De koerier » 02 jan 1939 - Art. 40 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 5, 1951 » 1951-02 - Pag. 2 | Delpher](#)

Huidige samenstelling van het Hoofdkwartier van de „Padvindersbond”	
SECRETARIAAT : Sluisweg 2, Batavia-C. — Telf. Mr. 54.	
Dr. J. S. Zaneveld, Lawangplein 4, Batavia	: fg. Hoofdcommissaris — D.O.C. en HKC-Training
Maj. R. C. d’Ablaing van Giessenburg, Parapatan 16, Batavia	: HKC-Leger-Voortrekkers
B. van den Bos, Goenoeng Sahari 65, Batavia	: HKC-Legitimatie
Mej. Maj. M. Brouwer, Javastraat 15, Bandoeng	: HKC-Heilspadvinders
→ Kapt. J. P. G. F. Corsmit, 1e, Vliegbasis Tjillitan, Batavia	: HKC-Vervoer en Kamp- reinen
S. B. Ferdinandus, Vioslaan 23 Batavia	: HKS-Indon. Aangelegen- heden
E. A. Feytes, Belawanweg 15, Batavia	: HKC-Alg. Dienst
C. F. A. Lebon, Versteeghweg 5, Batavia	: HKC-Uitrusting
Mevr. W. M. Th. ter Mors-Heering, Tandjoeni, 9, Bat.	: HKC-Welpen, Ak.L.
W. A. Petten, Secretariweg 18, Batavia	: HKS-Uitrusting
J. H. ter Mors, Tandjoenlaan 9, Batavia	: HKC-Verkenners, D.C.C.
J. van de Riet, Sluisweg 2, Batavia	: HKC-Inwendige Organi- satie
Mr. F. O. de Rijke, van Heutszboulevard 5, Batavia	: HKC-Voorlichting
Ir. A. M. Semawi, p/a Kramat 134, Batavia	: HKC-RK groepen
Sie Khwan Djioe, Notaris, Museumlaan 7, Batavia	: HKC-Chin. groepen
Ir. P. Telder, Schoolweg 15, Bandoeng	: HKC-Oud-Advinders
F. J. van der Veer, p/a Maclaine Watson & Co Makassar:	: HKC-Voortrekkers
Giam Tjin Ban, Banjoewangiweg 17, Batavia	: AHKS-Voortrekkers
B. Verheul, Laan Trivelli 29, Batavia	: HKC-Luchtverkenners
A. C. Weyer, Gg. Boentoe Gambir 2, Batavia	: HKC-Oceaanverkenners
Verder treedt op als Secretaris voor Inkoop	: Hopman J. C. L. Tops, Mauritslaan 25, Bandoeng

uit: Pusaran (Ned.Ind) mei 1949

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.