

Johan Stoutjesdijk



Johan Anton Jan Hendrik Stoutjesdijk is geboren op 17 augustus 1896 in Haarlem. Hij was de zoon van Bastiaan Stoutjesdijk en Carolina Maria Adriana Wedding. Johan trouwde op 9 november 1920 in Apeldoorn met Cornelia de Wekker. Ze kregen twee zoons Robert Marinus (1922) en Albertus Diederik Johan (1925). Johan woonde toen in Wageningen waar hij gestudeerd had aan de Landbouwuniversiteit. Na hun vertrek naar Nederlands Indië op 12 maart 1921 werd hij in Buitenzorg aspirant houtvester en werkte in het teak district.

Zijn vrouw was in Buitenzorg actief in het bestuur van de afdeling Buitenzorg van de NIPV.

In 1928 gingen ze naar Sumatra en daar werkte Johan in Sibolga in Tapanoeli (1928-1930) en in Fort de Kock in de Padang hooglanden. Ze keerden in 1936 terug naar Java. In 1938 woonde hij in Semarang waar hij opperhoutvester was. Daar zat hij in het bestuur van de afdeling Semarang van het NIPV. Hij was aanwezig bij de viering van 20 jaar scouting in Semarang.

Niettemin weet men zich er prachtig doorheen te slaan en hiervoor verdienen het huidige bestuur en de technische leiding zonder twijfel een woord van lof. Dit bestuur bestaat thans uit dr. F. J. J. van Rijn, voorzitter, mevr. B. van Ewijk-Prins, secretaresse, den heer J. A. J. H. Stoutjesdijk, penningmeester en mevr. Oei Tjong Hauw, insigne-secretaresse, terwijl de technische leiding berust bij ir. J. P. J. van Ewijk, districtcommissaris, mevr. M. van Oort-Lau, assistent-districtcommissaressen voor welpen en den heer G. P. B. van Orselen, assistent-districtcommissaris voor voortrekkers.



Tijdens de mobilisatie zat hij als landstorm vaandrig bij het 'vernietcorps'. Hij werd op 14 februari 1942 krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java. Hij vertrok met de Junyo Maru op 16 september 1944 met 2300 krijgsgevangenen uit Batavia richting Padang op de westkust van Sumatra, met eindbestemming de Sumatra-spoorweg (Midden-Sumatra). Er waren diverse scouts aan boord. Deze groep krijgsgevangenen (bijna allemaal Nederlanders) bestond uit 1600 uit het 10e Bataljon-kamp en 700 uit het Kampong Makassar-kamp. Dit transport werd aangeduid als Java Party 23, het 23ste transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Er waren tevens (ongeveer) 4200 Javaanse romusha's aan boord. Het totaal aantal gevangenen, bij vertrek aan boord, bedroeg dus ongeveer 6500. Op 18 september

1943 werd het schip getroffen door twee torpedo's van HMS Tradewind voor de kust van Benkoelen aan de westkust van Sumatra. Na ongeveer 20 minuten zank het schip. Hierbij verdronken 1626 krijgsgevangenen en ongeveer 4000 romusha's. Johan kreeg een zeemannsgraf.



Zijn vrouw kwam terecht in kamp Ambarawa en overleed daar op 28 december 1944 aan ondervoeding. Ze werd begraven op het Nederlands Ereveld Kalibanteng. Hun twee zoons overleefde de oorlog. Robert emigreerde naar Canada en Albert naar Australië.

Meer informatie

[Johan Anthon Jan Hendrik Stoutjesdijk \(1896 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 14 mei 1925 - Art. 142 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 16 sep 1938 - Art. 15 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Johan Anthon Jan Hendrik Stoutjesdijk \(Haarlem, datum onbekend - Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[StoutjesdijkJAJH \(nationaalherbarium.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Johan Anthon Jan Hendrik Stoutjesdijk | Oorlogsgravenstichting](#)

[Johan Anthon Jan Hendrik Stoutjesdijk | Erelijst van Gevallen 1940-1945](#)

[Cornelia Stoutjesdijk-de Wekker | Oorlogsgravenstichting](#)

[Junyo Maru \(schip, 1913\) - Wikipedia](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Junyo Maru](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 24 okt 1925 - Art. 150 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 07 jan 1946 - Art. 45 | Delpher](#)

[Ancestors](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.