

Johan Mayor Polak



Johan Bernard Abraham Fortunatus Mayor Polak is geboren op 4 november 1905 in Malang, NOI. Hij was de zoon van Salomon Machiel Polak en Louise Jacqueline de Rochemont. John is getrouwd met Maria van Mastenbroek. Hij begon zijn carrière als koloniaal ambtenaar in 1929 en bleef dit tot het moment dat de Japanners Nederlands-Indië kwamen binnenvallen. Hij was eerst een controlerende aspirant in Malang en Bondowoso. Hij werd uiteindelijk Controleur voor landzaken in West-Kalimantan en vervolgens Controleur van sociaal-economische zaken in Cheribon.

In 1939 werd hij voorzitter van de afdeling Cheribon van de NIPV. Woltherus van der Capellen, resident van Cheribon was de beschermheer en dhr. Scheffer, burgemeester van Cheribon was de erevoorzitter.

Vlak voor de oorlog woonden ze in Bandung.

Johan was tijdens de mobilisatie Landstorm soldaat bij de Landstorm in Weltevreden. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Tijdens de bezetting kwijnde Polak weg als Japans krijgsgevangene. Als Indo-Nederlander was Polak het mikpunt van kempaitai (Japanse geheime politie) verdenkingen. De Japanners namen Polak gevangen en zetten hem vast in Padang. Eenmaal vrij raakte hij betrokken bij de Japanse antifascisme beweging Eenheid door Democratie (EDD) in Cheribon. Mensen in de antifascisme beweging in Japan worden door het Japanse leger meestal bestempeld als gevaarlijke communisten en zullen meestal zwaar worden gestraft. Nadat de Japanners verloren, ging hij naar Singapore waar hij werkte bij het Nederlands Bureau voor Documentatie en Registratie van Indonesiërs. Eind 1945 keerde Polak terug naar Indonesië en werkte weer als koloniaal medewerker. Hij werd actief in de politiek en werd Indonesisch staatsburger.

Hij is overleden in 1982.

Meer informatie

[Johan Bernard Abraham Fortunatus Polak \(1905-1982\) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online](#)

[Mayor Polak Johan Bernard Abraham Fortunatus, Kami Perkenalkan \(1954\), p110.jpg - Wikimedia Commons](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[De locomotief » 10 dec 1938 - Art. 130 | Delpher](#)

[Majoor Polak: Lid van de Indonesische Socialistische Partij was ooit een koloniale ambtenaar \(tirta.id\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.