

Jean Guittet



Jean Etienne Guittet is geboren op 19 september 1920 in Buitenzorg, NOI. Hij was de zoon van Jean Frederique Edouard Guittet (1883-1968) en Jeanne Mathilde Stofberg (1891-1927). Ze waren thuis met zes kinderen, drie dochters en drie zoons.

Op zijn zevende overleed zijn moeder in Solo. De drie dochters gingen naar een kostschool in Magelang.

Jean werd in 1941 welpenleider bij groep 2 in Buitenzorg. Zijn broer Aman (1918) was scout bij groep 8, Blauw, St. Tarcisius in Bandung en zijn zus Estella (1914) was in 1936 akela in Djokjakarta en werd in 1937 welpenleidster in Bandung. Zijn vader was in 1940 actief bij een scoutinggroep van de Katholieke Padvindere Bond, onderdeel van de Katholieke Jeugd Organisatie in Buitenzorg. Hij woonde in Bandung.

Tijdens de mobilisatie was Jean net als zijn broer Amand, actief in het KNIL. Jean was soldaat ziekendrager en ingedeeld bij het 10e bataljon Infanterie in Batavia. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij ging mogelijk op 5 november 1943 met de France Maru 2 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Na zes dagen kwam het schip ongedeed aan in Palembang. De mannen werden met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen.

Jean is overleden op 15 oktober 1992 in Zevenbergen.



Meer informatie

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Jean Etienne Guittet \(1920 - 1992\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De nieuwe vorstenlanden » 17 jan 1927 - Art. 12 | Delpher](#)

[Moesson | 15 februari 1998 | pagina 18 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 oktober 1994 | pagina 31 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

Het Indische Leidersblad, april 1937

[NL-NmKDC_AJAK_M 2 8 1_2.pdf \(ru.nl\)](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Birma-Siam-spoorweg](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/France Maru 2.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.