



Jan Wouterloot is geboren op 15 februari 1920 in Rijsburg. Hij was de zoon van Johan Wouterloot en Grada Hermine Antonissen. Ze woonden in Leiden.

Hij kreeg in januari 1939 zijn erkenning als scoutsleiding bij groep 3 in Leiden en stopte in maart 1940.

Jan ging varen op de grote vaart. In mei 1940 was hij aangemonsterd op de Poelau Bras van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.



Tijdens de Japanse inval was hij in Nederlands Indië en hij werd op 8 maart 1942 gevangen genomen en ging als burger in krijgsgevangenschap.

Op 5 november 1943 ging hij met de France Maru 2 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Op 11 november kwamen ze aan en werden de mannen met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen. Op 11 november 1945 werd hij uit krijgsgevangenschap bevrijd.

Hij bleef in Nederlands Indië en vroeg in 1950 in Jakarta een paspoort aan.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 1, 1939 » 1939-01 - Pag. 44 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Jan Wouterloot \(Rijsburg, 15 februari 1920 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Birna-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/France Maru 2.htm](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

NAME <u>WOUTERLOOT</u>		ADD. IN HOLL. <u>SHELLENKADE, 60.</u>		RELIGION <u>N.H.</u>	No. 324046			
<u>JAN.</u>		<u>LEIDEN.</u>		CIVIC STATUS <u>SINGLE</u>	MODEL A IN BOOK: No. <u>50.</u>	ORIG. COMPANY No. <u>46</u>		
<u>RYNSBURG BORN 15.2.20</u>				DO NOT WRITE ON THIS CARD - PLEASE ATTACH A SEPARATE SLIP WITH YOUR SUGGESTED CORRECTIONS				
NEXT OF KIN <u>father: J. Woutersloot. (a. 26)</u>		TICKET <u>V.D.</u>	NATIONALITY <u>DUTCH.</u>	PENSION <u>1</u>	FROZEN ALLOTMENT: <u>60.</u> PER <u>month</u>			
		LONG VOY. ALLOWANCE <u>5</u>	EMPLOYEE	EMPLOYER	BENEFICIARY <u>parents.</u>			
SHIP	COMP.	FROM	TO	ENGAGED AS	WAGES	PERC.	CONDUCT	REMARKS AND SHORE ADDRESS
<u>POELAU BRAS</u> <i>(a. 17)</i>	<u>S.M.N.</u>	<u>10.5.40</u> <u>8.3.42</u>	<u>7.3.42</u> <u>11.11.45</u>	<u>5th ENG.</u>				<u>Pris. of War Jap Camp.</u> <u>to U.K.</u> <u>and London. Green Hotel.</u> <u>5th PAR REGIMENTAL.</u> <u>15.12.45.</u>
<u>ORONTES</u>		<u>12.11.45</u> <u>13.12.45</u>	<u>12.12.45</u> <u>18.12.45</u>	<u>pass.</u>				
<u>MECKLENBURGH</u>	<u>S.M.Z.</u>	<u>18.12.45</u> <u>20.12.45</u>	<u>19.12.45</u>	<u>pass.</u>				
								<u>ON LEAVE HOLLAND</u>

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.