



Jan Knaap werd geboren op 3 februari 1901 te Lahat, Sumatra. NOI. Hij was de zoon van A.J. Knaap en J. Berkhout. Voor de oorlog trouwde hij op 23 januari 1927 in Palembang met Betsy Bogaardt.

Hij was oubaas voor de oorlog. Voor de oorlog was er in Singapore een Nederlandse Scoutinggroep, groep 1 de Hollandgroep. Op 2 september 1937 wordt hiertoe besloten in de vergadering van het hoofdbestuur van de NPV. Tussen november 1937 en juli 1938 is hij Akela bij groep Holland in Singapore.



Voor de oorlog werkte hij bij oliemaatschappij BP als manager in Malang. Hij diende bij de mobilisatie bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als soldaat. Hij was leider van de vernielingsgroep BP in Malang. Jan werd krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in interneringskampen op Java en op Ambon.

In september 1944 ging hij op transport met de Maros Maru. Dit schip vertrok op 17 september 1944 met ongeveer 500 krijgsgevangenen (Engelsen en Nederlanders) uit Ambon naar Soerabaja. In verband met de vele geallieerde onderzeeërs in dit gebied werd een route gekozen langs de zuidkust van Celebes. Op 21 september 1944 bereikte het schip het eiland Moena (ten zuiden van Celebes): hier

werden nog eens 150 man meegenomen, die in het kamp Raha verbleven. Op 9 oktober 1944 werd Makassar bereikt: hier moest een motorstoring worden gerepareerd, die uiteindelijk 40 dagen duurde. Inmiddels verbleven de krijgsgevangenen aan boord onder erbarmelijke omstandigheden, o.a. door de hitte in de ruimen. Hier overleden 159 mannen.. Jan Knaap was één van hen en hij overleed als gevolg van dysenterie op 19 oktober 1944. Ze kregen een zeemansgraf in de haven van Makassar



Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Jan Knaap \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Maros Maru](#)

[Maros Maru \(roll-of-honour.org.uk\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Knaap \(クナープ\) | Nationaal Archief](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 10, 1937 » 1937-11 - Pag. 44 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 36 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.