

Jan Heuseveldt



Jan Heuseveldt is geboren op 21 maart 1904 in Middelburg. Hij was de zoon van Jan Hendrik Frans Heuseveldt en Geertrui Meeuse. Jan trouwde op 16 maart 1928 in Weltevreden, NOI, met Helena (Leni) van Schaik (1893-1977) en woonde in Batavia, NOI. Hun eerste zoon werd in 1928 in Weltevreden geboren.

Na zijn aankomst in Nederlands Indië werd hij secretaris-penningmeester van de Vereniging van Gezagvoerders en Stuurlieden in Nederlands Indië. In de kringen van koopvaardij officieren was hij een bekende figuur. Naast zijn werk als bestuurder houdt hij zich ook bezig met het geven van belastingadviezen aan de leden. In 1932 ging hij met tussentijds verlof naar Nederland en in Middelburg werd in 1933 hun tweede zoon geboren. Na het verlof ging hij weer naar Batavia waar hun derde zoon ter wereld kwam. In 1939 ging het gezin weer met verlof naar Nederland.

Jan was schipper van de zeeverkennergroep van Groep 12 Oranje Blauw (Jong Holland) in Tandjong Priok, de haven van Batavia. Ieder zaterdag gingen de scouts met de trein naar de haven. In 1939 had de groep 12 leden. Tijdens zijn afwezigheid in 1939 werd zijn functie waargenomen door schipper A.S. de Bats, inspecteur van de Scheepvaart.



Tijdens de mobilisatie was hij luitenant der zee 3e klasse bij de Marine en hield zich bezig met de dienstplichtwerving bij het departement van Marine in Batavia. Na de Japanse invasie werd hij op 11 maart 1943 krijgsgevangen genomen. Hij was geïnterneerd in 's Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) in Bandung. LOG lag in het oosten van de stad en was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven. Begin 1942 werden hier krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 werden hier burgermannen en oudere jongens geïnterneerd (mannenkamp), in april 1945 werden hier weer krijgsgevangenen ondergebracht.

De Japanners waren van plan de hele groep over te brengen naar de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, maar doordat het transportschip Junyo Maru tijdens het eerste transport werd getorpedeerd bij Padang en niet terugkeerde naar Batavia, werd daar mogelijk van afgezien.

Direct na de bevrijding van het kamp in 1944 werd hij als luitenant belast met orde en veiligheid in het kamp. Rangonderscheidingstekens waren niet beschikbaar zodat hij deze

zelf fabriceerde van in de omgeving van het kamp voorkomende materialen. Zo maakte hij een pet embleem uit bamboe.

Door de minister van marine a.i. werd aan het Zeekattenkorps een inspecteur ter beschikking gesteld, de luitenant ter zee S.D.-(speciale diensten) II K.M.R. (Kon. Marine Res.) J. Heuseveldt. Deze marine-officier, zelf jeugtleider, werkt thans vol enthousiasme aan de oprichting van het korps.

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland. In 1949 raakte hij betrokken bij de Zeekadetten. Het korps is in 1946 door de toenmalige minister van Marine ontworpen. De bedoeling was om jongelui van 14 tot 18 *sea minded* te maken. Luitenant-ter-zee der tweede klasse Jan Heuseveldt, plaatsvervangend hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst, kreeg de opdracht te onderzoeken hoe lokale afdelingen opgericht konden

worden. Hij had al ervaring als jeugtleider. Jan deed vervolgens vergeefse pogingen zeeverkenner om te vormen tot lokale afdelingen van het Korps Zeekadetten. Zijn pleidooi wekte enige belangstelling omdat hij steun in materiaal en geld kon toezeggen, maar de zeeverkennerafdelingen waarmee hij sprak, vertikten het om hun eigen jaarprogramma op te geven.

Jan overleed op 16 april 1988 in Den Helder en werd begraven op begraafplaats Huisduinen in Den Helder.



Meer informatie

[Middelburgsche courant » 17 jan 1928 - Art. 42 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 17 jan 1928 - Art. 143 |](#)

[Delpher](#)

[De standaard » 31 dec 1928 - Art. 162 | Delpher](#)

[De standaard » 05 apr 1933 - Art. 183 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 11 sep 1934 - Art. 93 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Heuseveldt | Nationaal Archief](#)

[Maritiem Digitaal NL](#)

[Geboorte Jan Heuseveldt op 21 maart 1904 te Middelburg » Open Archieven](#)

[Moesson | 1 oktober 2002 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Jan Heuseveldt \(Middelburg, 21 maart 1904 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Den Helder - Begraafplaats Huisduinen - Jan-Heuseveld-1904-1 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[De Indische courant » 17 maa 1939 - Art. 99 | Delpher](#)

[Historie van het Zeekadetkorps Nederland | Een blik terug in de tijd \(zeekadetkorps-nederland.nl\)](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 29 januari 1949 | pagina 5 - Krantenbank Zeeland](#)

[Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 10 augustus 1950 | pagina 2 - Kranten Regionaal Archief Alkmaar](#)

['t Nieuws voor Kampen » 11 aug 1950 - Art. 30 | Delpher](#)

[Arnhemsche courant » 11 aug 1950 - Art. 64 | Delpher](#)

[Daar-ferme-jongens-stoere-knappen-hier-lanterfantent-1-2019-1.pdf \(diegoude.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.