

## Jan Haring



Johannes (Jan) Bernardus Haring is geboren op 16 februari 1901 in Hoorn. Hij was de zoon van Bernardus Haring en Elisabeth Bot. Hij is op 24 juli 1923 te Avenhorn getrouwd met Agatha Maria Theresia Jurrissen. Ze krijgen 5 kinderen; Elisabeth (Liesbeth), Johannes (Jan) B.J., Anneke, Theonillus (Theo) G.J. en Bernarda (Nannie). Jan woonde met zijn gezin onder andere in Kediri, Salatiga en Buitenzorg. Hij was onderwijzer aan de MULO.



Jan was hopman bij Groep 1 Groen St. Joris van het NIPV, één van de 5 Scoutinggroepen in Buitenzorg. Ze kwamen wekelijks bij elkaar in hun clubhuis naast het witte paleis van de gouverneur-generaal. Ze deden hun activiteiten in het Algemeen Proefstation waar gewassen als koffie, thee, kina en rubber werden getest en waar hopman Haring werkte. Alles wat ze daar leerden konden ze gebruiken als ze in de vakanties de jungle introkken. Siegfried Nassuth en



Frans Henner waren scouts bij hem in de troep. Frans Henner beschrijft na de oorlog hoe hij met Hopman Haring, Siegfried Nassuth, Jan Tierie en Han Enderdert op expeditie ging om de Goenoeng Salak beklimmen. In 1939 neemt hij afscheid van de groep omdat hij met verlof naar Nederland gaat. In 1941 is hij als hopman wel weer in Buitenzorg aanwezig bij de viering van Koninginnedag.



Tijdens de mobilisatie was Jan ingedeeld bij de Infanterie. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in diverse kampen op Java en in Japan. Hij vertrouwde, gescheiden van zijn gezin, zijn ervaringen aan het papier toe en hield een dagboek bij. Zijn twee zoons Jan en Theo zaten geïnterneerd in kamp Baros 6 in Tjimahi. Dochter Nannie zat in Kamp Karees en was daar actief met Scouting.

Na de capitulatie van Japan werd hij pas 6 januari 1946 met zijn gezin herenigd. Het hele gezin overleefde de oorlog. Ze bleven tot 1951 in Nederlands Oost-Indië wonen. Jan is overleden op 23 juni 1995 in Woudenberg.

**Meer informatie**

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[De betonnen droom: de biografie van De Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester - Daan Dekker - Google](#)

**Boeken**

[Bataviaasch nieuwsblad » 27 feb 1939 - Art. 39 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 02 sep 1941 - Art. 29 | Delpher](#)

[Johannes Bernardus Haring \(1901-1995\) » Genealogie](#)

[Haring » Genealogie Online](#)

[OORLOGSHERINNERINGEN EN DAGBOEK JAN](#)

[HARING INDIË-JAPAN - PDF Free Download \(adoc.pub\)](#)

[Tijmah \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijmah \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Johannes Haring \(1927-1967\) » Genealogie Haring »](#)

[Genealogie Online](#)

[Theonillus Haring \(1929-2006\) » Genealogie Haring »](#)

[Genealogie Online](#)

[Bernarda Haring \(1930-\) » Genealogie Haring » Genealogie Online](#)

[Anneke Haring \(1928-\) » Genealogie Haring » Genealogie Online](#)

[Elisabeth Haring \(1924-\) » Genealogie Haring » Genealogie Online](#)

[Moesson | 1 september 1998 | pagina 39 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 2 augustus 2015 | pagina 6 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Naambandjes – Scoutingmuseum Baarn](#)



Clubhuis met Groep Welpen Groen Groep.

ming, Thomas op de noord-helling van de Goenoeng Salak, waar mijn vader administrateur was en ikzelf ben geboren, gehaald door de voedselmevrouw Ahe, die daarvoor met de auto uit Buitenzorg gehaald moest worden. Een auto was in die tijd nog een schaars artikel. Met de directe omgeving van de berg was ik goed vertrouwd, maar op de top was ik nog niet geweest. Met een kleine groep, bestaande uit de Hopman, Han Endert, Jan Tiesje, Hans Gonggrip, Siegfried Nassuth en ondergeleide en zes toegevoegde dragers, gingen we op stap. De dragers droegen bossen met dichte- en kookwater en de nodige levensmiddelen plus nog twee grote tenten. De tocht ging eerst langs begaanbare wegen en paden, dan via de rivier de

naar boven. Vooral voor de dragers was het een zware klim, maar gekaand werd er niet, want na afloop zouden zij rijkelijk worden beloond. De tocht duurde ruim zes uur. Boven aangedomen moesten we eerst een vlak stuk schoon kappen, voordat we de tenten konden opzetten. Toen een tent stond werden we overvallen door een tropische regenbui. Allen schuikten we in de tent. De lucht werd al gauw te smullen en de geluiden waren niet van de lucht. Na enkele uren droogde het op en konden we verder gaan met het opzetten van het kamp. Gezamenlijk met de dragers werd de maaltijd klaargemaakt. Toen de avond viel, werd er nog wat na gekleut en de route voor de volgende dag besproken. We zouden langs de zuidhelling afdalen en in de richting van Soekaboeni lopen naar een ontmoetingspunt, waar de chauffeur van de Hop ons met de pick-up zou ophalen voor de terugtocht naar de onderneming. De dragers zouden weer langs de noordhelling met de materialen en het restant etenswaar - dat ze mochten behouden - terugkeren. De volgende ochtend moest onze prestatie natuurlijk

(Advertentie)

**ORIENT TRAVEL**

Voor al uw verre reizen!

Voordelige vliegtarieven. Verzorgde individuele reizen. Het Verre Oosten, Australië & Nieuw Zeeland, Afrika, Amerika, Canada, etc.

**Orient Travel** Singel 486 - 1017 AW AMSTERDAM Tel. 020 - 623 74 84

voor het nageslacht worden vastgelegd, eerst in de vroege ochtend en later voor het vertrek. Wij groepeerden daarin

• Hopman Haring voor de tent.

voor rond het topografische hoekpunt van de berg. De route naar beneden was niet zo inspannend en met een vlotte mars bereikten we het opgegeven ontmoetingspunt. Al met al een geslaagde onderneming ■

Tot slot nog een groepsfoto van groep-Groen voor het clubhuis. Herken te zichzelf nog? Staand, onder andere: Han Endert, Bob Roos, Karel Hazenberg, Nico Bianchi, Hans Gonggrip, hopman Haring, Siegfried Nassuth, Kees Douwes. Zittend weet ik de namen nog van: Jan Douwes, Max de Bie en Peter van Emst.

huitengebeuren zoals: kamperen, zwertochten maken, kaartlezen, koken op houtvuren, et cetera. Ook rivieren oversteken met allerlei soorten

• Goenoeng Salak

hulpmiddelen en bruggen bouwen. Voor ons, die het buitenleven na aan het hart lag, een ideale situatie. Een van onze tussentochten wil ik hier beschrijven daar het mijn idee was. Ik woonde namelijk op de beoenderne-

grote kloof in en vervolgens langs de hooggeleijde naar boven richting de hoogste top. De Salak is tot de top met bomen en struiken begroeid. De laatste honderden meters bloemen we met handen en voeten langs de wortels

tion verbonden en beheerder van een uitgestrekt terrein zuid-west van Buitenzorg en daar konden wij naar hartelust gebruik van maken voor het

43ste jaargang - nummer 3 - september 1998

39

40

moesson

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.