

Jan Frederik de Wijn is geboren op 26 maart 1912 in Ridderkerk. Hij was de zoon van Cornelia.

In november 1934 werd hij akela bij de welpen van groep 1 De Bisons, in Zeist. In maart 1936 stopte hij bij de welpen en werd hopman bij de groep. Van februari 1937 tot april 1938 was hij daarnaast ADC Verkenners van district Amersfoort. Hij schreef in 1938 ook in Weest Paraat.

Hij vertrok naar Nederlands Indië. Hij verloofde zich in oktober 1939 in Batavia met Anthonia (To) Nortier. Ze trouwden op 19 februari 1941 in Batavia. Hij was op dat moment semi arts.

In 1939 werd in Lembang een padvinders Koempoelan gehouden. Jan was hier kampvuurleider.



Hij was Reserve officier van Gezondheid en Veldarts tijdens de mobilisatie. Ze woonden vlak voor de oorlog in Malang.

Hij kwam op 12 oktober 1943 terecht in het Japanse kamp Fukuoka 1B. Daar was hij samen met dokter Ensing verantwoordelijk voor de medische zorg. De dwangarbeiders moesten werken in een staalfabriek (eerste 9 maanden) en in kolenmijnen. Ze werden ingezet voor de aanleg schuilkelders op vliegveld van de stad Kumamoto. Hij werd op 14 september 1945 bevrijd.

In 1953 kregen ze een dochter. Hij was lid van de Voedingsraad en werd bijzonder hoogleraar in de Voedingsleer aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1978 werd hij Officier in de Orde van Oranje Nassau

Jan is overleden op 20 juli 2001 in Doorn.

Meer informatie

[Jan Frederik de Wijn \(locatie onbekend, 26 maart 1912 - locatie onbekend, datum onbekend\)](#)

[- Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Kanselarij der Nederlandse Orden - Nationaal Archief](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka_1B.htm

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst_Fukuoka_1B.htm

[Nieuwe Hengeloosche courant » 30 sep 1939 - Art. 20 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 22 feb 1941 - Art. 49 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 15 mei 1953 - Art. 22 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 3, 1936 » 1936-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 2, 1937 » 1937-02 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 46 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 38 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 22 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 6, 1939 » 1939-06 - Pag. 21 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.