

Hubert van Crugten



Henri Hubert André van Crugten is geboren op 17 september 1907 in Maastricht. Hij was de zoon van Frans Johan van Crugten en Gertrudis Verheijden.

Hij trouwde in 1933 in Maastricht met Maria Anna Welters (1905-1949). In 1934 en 1936 werden in Magelang dochters geboren. Hun derde dochter werd in 1940 geboren in Banjermarsin.

Hij was vaandrig (scoutsleider) bij groep 14 Groen St. Franciscus in Bandung. In september 1940 werd hij voorgedragen als hopman. De groep werd opgericht in 1931 en was verbonden aan de Kerk van het Heilige Kruis. Ferdinand Bunder was hopman. Hij woonde aan de Oldenbarneveldstraat 14 in Bandung.



Hij was tijdens de mobilisatie sergeant majoor administrateur bij de Infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java. Van daar ging hij op transport naar Singapore. Vervolgens ging hij op 29 december 1942 met de Nichimei Maru met ongeveer 1000 Nederlandse krijgsgevangenen uit Singapore naar Birma, bestemming Moulmein. Er waren ook nog 1562 Japanse soldaten aan boord. Op 1 januari kwam het schip aan in de haven van Pinang en werd een konvooi samengesteld, bestaande uit twee transportschepen: de Nichimei Maru en de Moji Maru 2, en een aantal escorteschepen. Ze vertrokken weer op 11 januari.

Op 15 januari 1943 werd de Nichimei Maru in de Golf van Martaban, ongeveer 75 km van Moulmein, tijdens een luchtaanval tot zinken gebracht door Amerikaanse B-24 Liberators van 10th AF. Er kwamen 32 krijgsgevangenen om, onder wie Henri. Hij kreeg een zeemansgraf.

Zijn naam staat op het Monument Korps Militaire Administratie op de Dumoullinkazerne te Soesterberg. Op het monument staat de tekst: "Die voor handhaving van orde en vrede het leven lieten".

Meer informatie

[Akte - Historisch Centrum Limburg \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Akte - Historisch Centrum Limburg \(wiewaswie.nl\)](http://wiewaswie.nl)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Naamlijst Birma-Siamspoorweg | Indisch4ever](#)
[JBHIS20161031 \(ams3.cdn.digitaloceanspaces.com\)](#)
[Henri Hubert André van Crugten | Oorlogsgravenstichting](#)
[Henri Hubert André van Crugten | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Nichimei Maru.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.