

Henri Nieuwenboom



Henri Nieuwenboom is geboren op 29 juni 1912 in Ambon, NOI. Hij was de zoon van Eduard Henri Nieuwenboom (10 december 1886, Ambon) en Christina L Latuasan. Zijn vader overleed in 1919.

Hij werd in augustus 1939 akela bij groep 1 van het NIPV in MT.



Tijdens de mobilisatie werd hij militie matroos op het torpedowerkschip Serdang. Hr.Ms. Serdang werd op 17 september 1897 bij de Koninklijke Marine in dienst gesteld als flottieljevaartuig. Vanaf oktober 1931 werd de Serdang toegevoegd aan het Torpedo-atelier te Soerabaja als torpedowerkschip. Op 6

maart 1942 werd Hr. Ms. Serdang, samen met haar beide torpedovolgboten, op het Marine Etablissement tot zinken gebracht. Doordat een explosief te vroeg afging was er tijdens deze operatie een dode te betreuren. De Japanners hebben het nooit lonend gevonden om het oude schip te bergen.

職名 Camp	爪哇 福岡	番 No.	7738
姓 Name	Nieuwenboom, Henri	生年月日 Date of Birth	29-6-1912
国籍 Nationality	爪哇	所属部隊 Units	16412/D Torpedoverkocht "Serdang"
階級身分 Rank	Militie matroos 海軍二等兵	捕獲年月日 Date of Capture	昭和17年8月15日
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	母ノ名 Mother's Name	Constantia, Ligia
父ノ名 Father's Name	Ambon Molukken	職 Occupation	製紙業
本籍地 Place of Origin	Ambon Molukken	特記事項 Remarks	
通報先 Destination of Report	Nezroun J. Nieuwenboom Bataviaas Weg 26 Soerabaja		

補償欄 Other Information
17.10.27 内地へ移管
昭和17年12月7日 大坂市東区東船場 6-10-10
昭和20年1月12日 福岡県豊後守門郡 豊後町
昭和20年1月12日 兵庫県豊前守門郡 豊前町
昭和20年1月12日 兵庫県豊前守門郡 豊前町

Henri werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Hij kwam uiteindelijk terecht in Japan waar hij te werk gesteld werd. Hij zat in kamp Fukuoka 22B. Ze moesten hier werken in de kolenmijn van Sumitomo Coal Mining Co. Op 12 september 1945 verlieten de krijgsgevangenen het kamp.

Henri is overleden op 24 september 1964 in Oosterbeek.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Henri Nieuwenboom : genealogie per Hendrikjan HOFFMAN \(hoffman\) - Geneanet](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Nederlandse gemilitariseerde hulpschepen - TracesOfWar.nl](#)

[Kampen in Japan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Fukuoka 22B](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.