



Hendrik Gustaaf Frits Jonker (ook Jonker) is geboren op 1 januari 1904 in Padang Pandjang, NOI. Hij was de zoon van Henrik Jonker en Emily Anna Wilhelmine Kuntze. Hij trouwde in september 1928 in Den Haag met Marianne Mathilde van Bloem. Ze kregen drie kinderen.

In de jaren 30 was hij controleer van de provincie Oost Java. Hij was in Kediri actief bij Scouting en werd in 1937 akela bij de welpen. Hij nam ook het voorzitterschap van de afdeling Kediri van de NIPV over van Richard Wagner die overgeplaatst werd naar Medan. Hij sprak in december Oehoe Joseph toe als voorzitter van afdeling Kediri van de NIPV, toen ze met Europees verlof ging.

Eind 37 werd hij ook secretaris van het oranje comité om de Oranjefeesten te organiseren.

Hij was tijdens de mobilisatie Landstorm sergeant eerste klas bij de infanterie en werd ingedeeld bij de Landstorm in Batavia. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Na de oorlog assistent resident Madioen.

## Meer informatie

[Huwelijk Hendrik Gustaaf Frits Jonker & Hendrik Jonker & Emelie Anna Wilhelmina Kuntze & Marianne Mathilde van Bloem & Hendrik van Bloem & Maria Cornelia Dronkers op 21 september 1928 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Hendrik Gustaaf Frits Jonker & Marianne Mathilde van Bloem & Otto Hendrik Jonker & Marianne Emily Maria Jonker & Helen Jonker in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Hendrik Gustaaf Frits Jonker \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[De koerier » 25 jan 1933 - Art. 22 | Delpher](#)

[De locomotief » 25 feb 1936 - Art. 162 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 12 okt 1937 - Art. 181 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 14 okt 1937 - Art. 95 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 20 dec 1937 - Art. 216 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 28 dec 1937 - Art. 135 | Delpher](#)

[Indische courant voor Nederland » 22 jan 1949 - Art. 76 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.