

Hendrik Goossens



Hendrikus Abraham Waldemar (Hendrik) Goossens is geboren in Fort Willem (Ambarawa) op Java, NOI op 19 november 1909. Hij was getrouwd met N.J. Koelewijn. Ze kregen 4 kinderen.

Goossens was sinds 10 augustus 1938 achtereenvolgens commandant van de onderzeeboten O 9, O 7, O 10, O 9 en O 14 voordat hij commandant van de Zwaardvisch werd. Op 6 oktober 1944 voer hij op de Javazee. De Duitse onderzeeboot U-168 werd waargenomen en elf minuten later beschoten. Een van de zes torpedo's raakte de boeg waarna het schip snel zonk. Van de opvarenden kwamen 23 om het leven, 27 werden gered. Omdat hij zelf weinig ruimte aan boord had, werden 22 mannen overgezet op een vissersboot, die hen op Java afzette. De andere vijf, w.o. kapitein Helmuth Pich, bleven als krijgsgevangenen aan boord van de Zwaardvisch.

Hij werd op 8 december 1944 voor zijn acties benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens: *"Als Commandant van Onze Onderzeeboot "Zwaardvisch" grooten moed, beleid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen betoond tijdens twee patrouilles, respectievelijk in Augustus en October 1944, te weten: tijdens den patrouilletocht in de Java-Zee in October 1944, niettegenstaande zware vijandelijke tegenwerking, met succes een kort-afstand torpedo-aanval bij daglicht uitgevoerd op een zwaar beschermden Japanschen mijnenlegger van 3500 ton, tengevolge van welken aanval dit schip tot zinken werd gebracht. Bovendien, tijdens dezen tocht nog één Duitse onderzeeboot, twee vrachtschepen, een tankschip en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tweeden Japanschen mijnenlegger van hetzelfde type als de eerstvermelde tot zinken gebracht."*

Hij kreeg daarnaast het Bronzen Kruis voor diverse onderzeebootacties in Oost-Azië. In 1945 was hij Adjudant van H.M. de Koningin.

In 1954 werd hij Commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Willemsoord, waar hij in 1927 als adelborst begonnen was. Vervolgens Inspecteur Onderwijs van de Zeemacht. Op 1 februari 1963 ging hij met pensioen. Na zijn pensionering werd hij secretaris van de Oorlogsgravenstichting.

Op 18 januari 1964 wordt hij hoofdkwartiercommissaris Zeeverkenner bij De Nederlandse Padvindders.

Hij is overleden in Den Haag op 13 mei 1973.

Hendrik ontving naast bovenstaande, nog diverse onderscheidingen. Hij kreeg het Oorlogsherinneringskruis, was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast ontving hij de Distinguished Service Order (Groot-

Brittannië, 5 april 1945), de Officer Legion of Merit (Verenigde Staten, juli 1946) en de Medaille voor Militaire Verdienste der 1e klasse (Portugal, 12 juli 1961).

Meer informatie

Reformatorisch Dagblad, 14 mei 1973

[Goossens, H.A.W. Militaire Willemsorde | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Goossens, H.A.W. Bronzen Kruis | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Goossens, Hendrikus Abraham Waldemar - TracesOfWar.com](#)

[H.A.W. Goossens \(1909-1973\) \(unithistories.com\)](#)

[Hendrikus Abraham Waldemar Goossens - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.