

Heinrich Krastel



Heinrich Krastel is geboren op 13 februari 1909 in Buitenzorg. Zijn ouders waren R. Krastel en Asarie. Hij trouwde in 1932 met Marie Poillot (4 oktober 1910). Ze woonden aan het begin van de oorlog in Tjibadak. Hij was hoofd van de HBS in Madioen.

Heinrich was groepsleider en hopman bij groep 1 in Kediri. Hij stopte daar in januari 1937.

Tijdens de mobilisatie was hij korporaal bij de marine. Hij werd als krijgsgevangene geïnterneerd. Hij vertrok op 5 november 1943 met de France Maru 2 (5.828 ton) met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java.

Op 11 november kwam het schip ongedeerd aan in Palembang. De mannen werden met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen.

Heinrich is overleden op 26 juni 1978 in Heemskerk.



Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Krastel | Nationaal Archief Heemskerk - Begraafplaats Eikenhof - Heinrich-Krastel-1909-1 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 27 feb 1932 - Art. 71 | Delpher](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/France Maru 2.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.