

# Harry Rundberg



Henri (Harry) Lodewijk Rundberg is op 27 juni 1916 geboren in Kraksaän, NOI. Hij was de zoon van Coenraad Lodewijk Rundberg en Henriette Charlotte Meyer. Hij had drie zussen. Hij groeide op in een katholiek gezin in Bandung. Zijn vader was architect Verkeer en Waterstaat.

Na zijn opleiding aan de HBS-B begon hij aan een studie Geneeskunde, maar koos uiteindelijk voor een baan als landmeter bij de Topografische Dienst. In 1941 werd hij voor zijn werk naar Balikpapan, Borneo, gestuurd.

Toen in maart 1942 het KNIL capituleerde werd Harry op Borneo krijgsgevangen genomen. Van het krijgsgevangenkamp op Borneo gaat Harry per schip op transport naar Singapore. Daar zit hij meer dan een jaar opgesloten in kamp Changi. Op 22 oktober 1943 gaat Harry Rundberg aan boord van het motorschip Matsu Maru. Op 15 november 1943 komt hij aan in Moji, Japan en wordt hij overgebracht naar het krijgsgevangenkamp Tokyo 9B1 (Ashio 1) bij Tokyo. In augustus 1944 wordt hij met 149 andere Nederlanders tewerkgesteld in de kopermijnen van Motoyama in kamp Hiroshima 8B. De omstandigheden in dit kamp waren onmenselijk. Honger, uitputting, mishandeling en ziekte waren aan de orde van de dag. De gevangenen moesten 280 meter onder de grond werken: karren duwen en steengruis opruimen.

収容所 Camp	東京 Tokyo	番 No. 號 No.	47956
姓 Name	Henri, Lodewijk	生年月日 Date of Birth	1916-6-17
国籍 Nationality	NL	所属部隊 Unit	A. N. R. Bandung
階級身分 Rank	地理 3等	捕獲年月日 Date of Capture	1942-3-17
捕獲場所 Place of Capture	Borneo	父ノ名 Father's Name	Rundberg, C.
本籍地 Place of Origin	Kraksaan, Surabaja	職ノ名 Occupation	1
運送先 Destination of Report	Tokyo 9B1	特別事項 Remarks	47956

  

備註欄 Other Information
昭和8年11月17日東京収容所へ移管又 第八泳道 昭
昭和14年9月27日 新所長官舎へ分遣
昭和15年 月 日 移送先-昭 東京入館人-昭-昭

Op 9 november 1944 begint hij met het schrijven van een dagboek. Het is bewaard gebleven. Hij schrijft over zijn dag- en nachtdiensten, de mijnen, over corveediensten, over de schrale maaltijden, de heimwee en de geruchten over een mogelijke bevrijding. Bepaalde dagen beginnen in zijn dagboek met een kruis gevolgd door de naam van een medekrijgsgevangene die was overleden.

Op 5 september 1945, drie dagen nadat de capitulatie-akte getekend is, mag Harry, samen met Amerikaanse, Britse en Nederlandse gevangenen, het kamp verlaten. Na een treinreis en verblijf in Onahama wordt hij via Manilla teruggebracht naar Nederlands-Indië. Na drie-en een half jaar gevangen te zijn geweest wordt Harry in Bandung herenigd met zijn ouders. Zijn vader komt ziek terug uit een burgerkamp. Hij overlijdt op 11 augustus 1949 in Bandung als gevolg van de ontberingen en ziekte.

Harry gaat weer aan het werk bij de Topografische Dienst als Sergeant-Majoor Topograaf. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor de padvinderij van de parochie Kathedraal in Batavia. Op 30 december 1947 trouwde Harry Rundberg in Jakarta met Christina Amanda Hoestlandt (1922). Ze kregen zes kinderen.

Het echtpaar verbleef in 1956 een jaar in Nederland en woonde in Amsterdam. Hierna vertrokken ze naar Biliton, NOI. In 1958 keerden ze voorgoed terug naar Nederland en kwamen via Nijmegen weer terecht in Amsterdam. Harry overleed op 12 juli 1982 in Amsterdam.

### **Meer informatie**

[Harry Rundberg | Stichting Oorlogsverhalen](#)

[Dagboek Harry Rundberg.pdf](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Coenraad Lodewijk Rundberg | Oorlogsgravenstichting](#)

[De Telegraaf » 14 jul 1982 - Art. 152 | Delpher](#)

[Archiefkaarten Archief Amsterdam Indexen](#)

[Tokyo 9B1.htm](#)

[Hiroshima 8B.htm](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.