

Hans Bertheux



Henri (Hans) Isaac Louis Bertheux is geboren op 12 januari 1912 in Gouda. Hij was een zoon van Adriaan Bertheux en Maria Barendina (Rietje) Kahle. Hij was op 26 april 1939 te Rangoon (Birma) met Margaretha Cornelia (Nel) Jonkers. Ze kregen drie kinderen.

Mutaties bij de N. H. M.
 De heer H. I. L. Bertheux van het Sub-Agentschap Djember der Ned. Handel Mij. is overgeplaatst naar Rangoon en zal in den loop der komende maand November zijn bestemming derwaarts volgen.
 Het vertrek van den heer Bertheux, die in de Djemberse samenleving een gezeene figuur is, beduidt voor die samenleving een ernstig verlies.
 Vooral als assistent-welpenleider bij de padvinderij en als zeer verdienstelijk acteur bij de overigens weer te lang slummerende Djemberse Tooneel Vereeniging, zal hij erg gemist worden.
 Als zijn opvolger wordt begin November de heer J. Graf, van het Soerabaja-kantoor, te Djember verwacht.

Hij werkte als bankier bij het subagentschap van de Nederlandse Handelsmaatschappij in Djember en werd in november 1936 overgeplaatst naar Rangoon. Hij was in de Djemberse samenleving een graag gezien persoon. Hij was assistent Welpenleider bij groep 2 van het NIPV en een zeer verdienstelijk acteur bij de Djemberse Toneel Vereeniging.

Tijdens de mobilisatie was Henri 1^e luitenant der Artillerie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java en zat onder andere in kamp LOG Bandung. Daar werd hij op 31 oktober 1945.

Hij is overleden op 19 juni 1998 in Den Haag en begraven in Oud Eik en Duinen in Den Haag.

Meer informatie

- [Henri Isaac Louis \(Hans\) Bertheux \(1912-1998\) » Stamboom Ket » Genealogie Online](#)
- [Soerabaijasch handelsblad » 16 sep 1936 - Art. 190 | Delpher](#)
- [Soerabaijasch handelsblad » 15 okt 1936 - Art. 168 | Delpher](#)
- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [Naamlijst LOG Bandoeng A-L.htm](#)
- [LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.