



Gustaaf (Guus) Tamerus Alexander Anschutz is geboren op 14 juni 1912 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Gustaf Tamerus Alexander Anschütz (1877-1954) en Elisabeth Mael (1885). Hij had vier zussen en drie broers. Theo was een broer van hem.

Kranige padvinders.
 Een dezer dagen kwamen alhier voor familiebezoek aan twee Bandoengsche padvinders, te weten de vaandrig A. Anschütz en de hopman van de Katholieke padvinders J. Rosknecht.
 De tocht van Bandoeng naar Probolinggo werd, zoowel heen als terug, geheel per rijwiel gemaakt.
 Den eersten dag werd de afstand Bandoeng — Brebes afgelegd, den tweeden dag Brebes — Semarang en den derden dag bereikten de kranige jongelieden Soerabaja. Den vierden dag werd nog even een Abstecher, deels te voet, deels per fiets, naar Lalidjiwo en den top van den Welirang gemaakt.
 Alhier werd eenige dagen rust genomen om den terugtocht met nieuwen moed te aanvaarden.

Guus was in 1930 patrouilleleider bij de groep Padvinders der Jeugd-Organisatie van het IEV in Bandung. Zijn broer Theo was hier vaandrig (scoutsleiding). Ze spraken tijdens het afscheid van Hopman E. Fisser die vertrok naar Weltevreden. Mogelijk dat hij later vaandrig werd. In de krant staat in 1935 een bericht dat vaandrig A. Anschutz en de hopman van de Katholieke Padvinders J. Rosknecht een tocht per fiets maken van Bandung naar Probolinggo en terug.

Hij werd ambtenaar 3e kl In- en Uitvoerrechten en accijnzen. Guus trouwde op 3 februari 1942 in Batavia met Marie Hallegraeff.

Bij de mobilisatie was hij Militie sergeant 1^e klas bij de Infanterie en was gelegerd bij het 6^e Depot in Tjimahi. Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in diverse kampen op Java. De kazerne van het 6^e Depot werd kamp Baros 5, het Kale Koppen Kamp.

Hij is overleden in februari 2009 in Koudekerke.

Meer informatie

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 20 mei 1930 - Art. 120 | Delpher](#)

[Delpher](#)

[Gustaaf Tamerus Alexander Anschutz \(locatie onbekend, 14 juni 1912 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Gustaf Tamerus Alexander ANSCHÜTZ \(1\) : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[De Indische courant » 27 jul 1935 - Art. 313 | Delpher](#)

[Registration Gustaf Tamerus Alexander Anschutz \(from the period 1815-1949\) » Open Archives](#)

收容所 Camp	爪哇	番 No. 號	爪哇 8502
姓名 Name	Anschutz, G. T. A. 爪哇 602	生年 月 日 Date of Birth	1912年6月14日
國籍 Nationality	爪哇	所屬部隊 Unit	602 Depot Tjimahi
階級身分 Rank	中尉 Lieut. 2nd Class	捕獲年月日 Date of Capture	1942年2月28日
捕獲場所 Place of Capture	Bandung, West Java, Indonesia	母名 Mother's Name	Marie E.
父名 Father's Name	Anschutz, G. T. A.	職業 Occupation	Public Servant
本籍地 Place of Origin	Soerabaja	特記事項 Remark	pers. 61348
通報先 Destination of Report	Batavia, Netherlands East Indies		

補修欄 Order Information
昭和 年 月 日 爪哇 602 收容所 第 8502 番 號
1942年11月2日 聯合國軍 引渡完了

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.