

# Gerard Verberg



Gerardus (Gerard) Verberg is geboren op 27 januari 1907 in Den Haag. Hij was de zoon van Gerardus Verberg (1879-1946) en Sophia Cornelia Lips (1881).

In 1911 werd in Apeldoorn, na een proefkamp een jaar eerder, gestart met een afdeling van de padvinderij, aangesloten bij de Nederlandse Padvindere Organisatie. In eerste instantie bestond de afdeling uit 7 troepen. In 1918 kreeg de groep Kamp Links, onderdeel van de

Kroondomeinen, in bruikleen van Koningin Wilhelmina. Uiteindelijk smolten de troepen in 1920 samen tot groep 1. In 1926 werd de stam Het Vlamme Vuur opgericht. Gerard was, samen met onder andere Reinier van Gerrevink en Gerrit Kortebein, voortrekker bij deze stam. Ze staan op de foto van het derde kamp van de groep naar Koudekerke (1928). De stam werd in 1930 opgeheven. Door onenigheid in de groep, werd groep 1 in 1930 niet meer erkend door de NPV. Het terrein op Kamp Links werd verlaten en de gebouwen werden verkocht. De niet erkende groep ging nog tot 1936 door maar veel leden stapten over naar de nieuw opgerichte groep 1 Stadhouders Willem III.



Gerard vertrok op 22 februari 1928 met de SS Patria vanuit Rotterdam naar Nederlands-Indië waar hij in Deli tabaksplanter werd op Tandem Estate in Deli. Sumatra. In 1931 kreeg hij een dochter Annie.

氏名	馬來	番 號	馬 I 595
姓	Verberg, Gerardus	生年月日	1907-1-27
名	フーベック, ヴェルベーク		
籍	蘭	所属部隊	No 13667
階級	sergeant 1e kl.	職	Stadswacht
階級分	陸軍文藝		
駐留場所	アトコ州コタヤヤ村	駐留年月日	昭和 17 年 3 月 30 日
氏名	Gerardus	母の名	Sophia
本籍地	Tandem Estate (Sumatra)	職	煙草栽培者
階級		特記事項	57975
備考	Herr. J.L. Verberg-Solna Rotal Jacobijs p.l. 2011 Batavia 33, Noordijk 39, Soerabaja 0, Java.		

Other Information

昭和 20 年 10 月 11 日 マリ 昭和 20 年 10 月 6 日 7 日  
バタビヤ - 陸軍 陸軍 陸軍 陸軍

Op 11 november 1936 ging hij met zijn dochttertje terug naar Nederland, waar hij op 19 mei 1937 in Den Haag trouwde met Johanna Hendrika Heins (1917-1996). In juni keerde hij, met zijn vrouw en dochter terug naar Nederlands-Indië.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant 1e klas bij de Stadswacht. Hij werd tewerkgesteld aan de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra.

Hij vertrok met zijn vrouw met de Nieuw Holland op 19 mei 1947 vanuit Batavia naar Amsterdam. Zijn vrouw keerde in juli 1948 met drie kinderen weer terug naar Nederlands-Indië.

Hij overleed 13 mei 1995 en werd, samen met zijn vrouw, begraven op Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven.

### Meer informatie

[Geboorte Gerardus Verberg op 27 januari 1907 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Gerardus Verberg & Sophia Cornelia Lips & Gerardus Verberg in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Gerardus Verberg & Johanna Hendrika Heins & Annie Verberg in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Gerardus Verberg & Gijsbertus Martinus Verberg & Cornelia van Veen & Sophia Cornelia Lips & Cornelis Lips & Adriana Martina Meijers op 25 oktober 1905 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Overlijden Gerardus Verberg & Sophia Cornelia Lips op 16 september 1946 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Gerrit J. Middendorp & Wilhelmus J.H. Brouwer & Grada J. Bruin & Willem Davelaar & Johan Hulshof & Sophia C. Lips & Cornelia C. Tempelaar & Johannes van Amerongen & Berend Donk & Fermia A. van Amersfoort & Gerardus Verberg & Maria B. van Otterlo & Gerardus Verberg \(uit de periode 1927-1939\) te Apeldoorn » Open Archieven Bilthoven - Begraafplaats Den en Rust - - graf 939351](#)

[Huwelijk Gerardus Verberg & Gerardus Verberg & Sophia Cornelia Lips & Johanna Hendrika Heins & George Hendrik Bernard Heins & Johanna Hendrika Fromberg op 19 mei 1937 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Gerardus Verberg \(locatie onbekend, 27 januari 1907 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[De Indische courant » 19 maa 1928 - Art. 166 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 09 nov 1936 - Art. 95 | Delpher](#)

[Deli courant » 09 jul 1937 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 02 jul 1948 - Art. 65 | Delpher](#)

[Gerardus Verberg - Ons Land](#)

[J.H. Verberg-Heins - Ons Land](#)

[Birma-Siam-spoorweg](#)

[Birma-Siam-spoorweg](#)

[Akte - Haags Gemeentearchief](#)

[Indisch oud paspoortarchief](#)

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouders Willem III/Lady Baden-Powell, 2006



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.