

# Gerard van Galen



Gerardus (Gerard) Alesius van Galen is geboren op 8 oktober 1900 in Havelte. Hij was de zoon van Johannes Lambertus van Galen en Aleida Schrijver. Gerard was getrouwd met Hendrika Aleida Maria Sarink en ze woonden in Tegal. Gerard was opzichter van beroep.

In maart 1939 neemt hij het initiatief om in Rembang een afdeling met scouts op te richten.

Gerard was tijdens de mobilisatie Landstorm soldaat bij de intendance in Solo. Hij werd krijgsgevangen gemaakt in Bandjar op de Molukken op 8 maart 1942 en daar geïnterneerd. Hij vertrok op 25 november 1943



aan boord van de Suez Maru als één van de 548 krijgsgevangenen (411 Engelsen en 137 Nederlanders) uit Ambon met bestemming Soerabaja. De krijgsgevangenen waren allen zieken, afkomstig uit de werkkampen op de Molukken en Ambon; 20 van hen waren brancard-patiënten.

Op 29 november 1943 werd het schip bij het eiland Kangean, ten oosten van Madoera, getorpedeerd door USS Bonfish. Hierbij kwamen de meeste krijgsgevangenen om door verdrinking in de ruimen van het schip; de mannen, die het schip wisten te verlaten werden allen door de Japanners gemittraileerd. Er was geen enkele overlevende en Gerard kreeg een zeemansgraf. Ook Gerard Altman, oubaas in Sitoebondo, en David Vros, die verschillende functies binnen Scouting had, waren onder de slachtoffers.

## Meer informatie

- [De locomotief » 16 maa 1939 - Art. 273 | Delpher](#)
- [Japanse interneringskaarten, Surname: Galen \(ファンハーラム\) | Nationaal Archief](#)
- [Gerardus Alesius van Galen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [Suez Maru.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.