

Frits van Schagen



Frits van Schagen is geboren op 5 november 1908 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Frederik Hendrik van Schagen (1872-1919) en Hendrika Henriette ter Brake (1877-1917). Zijn ouders trouwden in 1904 in Vriezeveen. Zijn moeder overleed in 1917 en zijn vader twee jaar later in 1919. Frits had een oudere zus Alida Gerharde (1905) en een jongere broer Hendrik (1911).

Frits ging wonen in Amersfoort en werd hier verkenner bij Groep 1 Cay Noya, de oranje dassen. In januari 1925 slaagde hij voor het examen 2^e klas. Hij nam later dat jaar als patrouilleleider van de Vossenpatrouille deel aan de patrouillewedstrijden in Ommen. Ze wonnen de wedstrijden.



In 1926 deed hij in Amersfoort zijn eindexamen aan de HBS en ging studeren aan de Technische Hoogeschool in Delft.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Advinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Frits was in 1931 en 1932 lid van de Delftsche Zwervers. Hij woonde toen op Van Leeuwenhoecksingel 20 in Delft.



Hij trouwde op 1 oktober 1936 in Zurich, Zwitserland, met Elisabeth Luisa Ammann (1911). Hij vertrok naar Nederlands-Indië en ging werken als civiel ingenieur bij de topografische dienst.

Tijdens de mobilisatie was hij 2^e luitenant-militie en meetofficier bij het Depot Mobiele artillerie. Hij werd op 8 maart 1942 in Tjimahi krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij vertrok met de Maebashi Maru 2 op 1 februari 1943 met ongeveer 1900 krijgsgevangenen (3 Engelsen, verder allemaal Nederlanders) uit Soerabaja (HBS-kamp) naar Singapore, de zogenaamde Java Party 12., het 12e krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok. De

收容所 Camp	爪哇	番号 No.	14657
姓名 Name	Frits van Schagen, Frits	生年月日 Date of Birth	5-11-1908
国籍 Nationality	Netherlands	所属部隊 Unit	Detachment Artillery
階級 Rank	Deputé-Majoor	捕獲年月日 Date of Capture	1943年2月7日
捕獲場所 Place of Capture	Deputé-Majoor Artillery	父ノ名 Father's Name	Frederik Hendrik van Schagen
父ノ名 Father's Name	Frederik Hendrik van Schagen	職業 Occupation	砲兵少佐
本籍地 Place of Origin	Batavia	特記事項 Remark	18256
捕獲先 Destination	Malak, Bangkok, Thailand		

補遺欄 Other Information

昭和20年11月2日 聯合司令部 引揚完了

route liep vlak langs de noordkust van Java. Het was een smerig schip. De krijgsgevangenen werden in het voorste ruim gepropt, officieren en manschappen door elkaar. Liggend slapen was onmogelijk, iedereen zat met opgetrokken knieën. Veel gevangenen werden ziek door vis- en permanganaat-vergiftiging. Na twee dagen kwam het schip aan op de rede van Tandjong Priok en op 5 februari 1943 ging het schip verder richting Singapore. Daar kwam het de 9e aan en de mannen werden in open vrachtauto's in de stromende regen getransporteerd naar de kazernes van Changi, afdeling Southern Area Changi Hills, NAAFI-blok. Er waren bij aankomst ongeveer 300 krijgsgevangenen met dysenterie. Een groep van 1000 van deze krijgsgevangenen ging op 2-4-1943 op de Hawaii Maru 1 naar Japan. De overigen gingen met treintransporten naar Ban Pong, het beginpunt van

de Birmaspoorweg in Thailand, op 13, 15, 16 en 25 april en 6 mei 1943.

Zijn broer kwam om tijdens de slag in Java Zee aan boord van de "Sloet van de Beele".

Zijn vrouw vertrok met de Nieuw Amsterdam op 9 december 1945 vanuit Singapore naar Amsterdam.

Hij overleed op 23 april 1976 en werd bij zijn ouders begraven op Begraafplaats Frieswijkstraat in Nijkerk.



Meer informatie

[Frits van Schagen \(locatie onbekend, 5 november 1908 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Frits van Schagen - Ons Land](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Huwelijk Frederik Hendrik van Schagen & Johannes Hermanus van Schagen & Elisabeth Hendrika van der Sande & Hendrika Henriëtte ter Brake & Barend ter Brake & Aaltjen](#)

[Gerharda de Lange in 1904 te Vriezenveen » Open Archieven](#)

[De morgenpost » 30 dec 1905 - Art. 42 | Delpher](#)

[Het vaderland » 02 dec 1908 - Art. 124 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 02 feb 1909 - Art. 32 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 08 mei 1917 - Art. 100 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 22 jul 1926 - Art. 179 | Delpher](#)

[Registratie Frederik Hendrik van Schagen & Hendrika Henriette ter Brake & Alide Gerharde van Schagen & Frits van Schagen & Hendrik van Schagen op 2 februari 1872 te Ubbergen »](#)

[Open Archieven](#)

[Huwelijk Frits van Schagen & Frederik Hendrik van Schagen & Hendrika Henriette ter Brake & Elisabeth Luisa Ammann & Hermann Otto Ammann & Emma Maria Habicht op 1 oktober 1936 te Zurich » Open Archieven](#)

[Huwelijk Hendrik van Schagen & Frederik Hendrik van Schagen & Hendrika Henriette ter Brake & Louise Badings & Louis Reinhard Badings & Bertha Wouters op 27 augustus 1936 te Amersfoort, provincie Utrecht » Open Archieven](#)
[463-35-06 Leusden 1928 \(Het Utrechts Archief\)](#)
[Nijkerk - Begraafplaats - - graf 1407129](#)
[E.L. v. Schagen-Ammann - Ons Land](#)
[Hendrik van Schagen - Ons Land](#)
[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Maebashi Maru 2.htm](#)
[Java Party 12](#)
[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)
[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 2, 1925 » 1925-02 - Pag. 29 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 7, 1925 » 1925-07 - Pag. 3 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.