

Franz de Hartog



Franz de Hartog is geboren op 10 november 1906 in Heemstede. Hij was de zoon van Arnold Hendrik de Hartog en Johanna Lucretia Geertruida Meijjes. Zijn vader was predikant en werd later hoogleraar. Na Heemstede werd hij in 1910 beroepen in Haarlem. Daar werd hun tweede zoon, Johannes, geboren op 22 april 1914.

Frans werd op zondag 6 juni 1924 door hopman Baert als padvinder en voortrekker geïnstalleerd bij groep 11 Dunnewoldgroep in Amsterdam.

Op vrijdag 5 maart 1926 werd in het troephuis van troep 3 een tweede bijeenkomst gehouden van padvinders van de MTS en Franz was hierbij. Op 2 april 1926 ging een groep van zeven watertroepers met hun hopman uit Hilversum, een bestuurslid van het Meisjesgilde en een voortrekker uit Amsterdam op weg naar Tsjecho-Slowakije. Ze sluiten aan bij een groep Engelse scouts en gaan met Tsjechische scouts op kamp. In november 1926 werd Franz technisch assistent en later vaandrig bij padvindesgroep The Tank in Bloemendaal.



Hij deed in 1928 eindexamen HTS afdeling werktuigbouw te Amsterdam. Hij werkte daarna in Nederland, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Daarna is hij door Lindeteves – Stokvis uitgezonden naar de vestiging in Soerabaja.

Hij trouwde op 10 november 1932 in Amsterdam met Anna (Nan) Geertruida de Balbian Verster. Nan kwam uit een padvindstersgezin. Haar moeder was bestuurslid van de afdeling Amsterdam van het Nederlandsche Meisjesgilde.

Nan was met haar

zussen padvindster. Tijdens het huwelijk woonde hij al in Soerabaja. Daarom was zijn, prof. A.H. de Hartog, een 'strooien bruidegom' voor Nan. Ze vertrok na haar huwelijk naar Nederlands Indië en ze kregen twee kinderen. In 1938 werd hij vertegenwoordiger in Japan.

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in Japan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten Nan met haar 2 kinderen en haar zus Flor in Kamp Tjideng in Batavia op Java. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

姓 名 Camp	永田 一夫 (Eiichi Eita)	生 年 月 日 Date of Birth	1906.11.10
姓 名 Name	永田 一夫 (Eiichi Eita)	所 属 部 隊 Unit	第 1 師団 (1st Division)
籍 貫 Nationality	日 本 (Japan)	職 業 Occupation	貿易会社 (Trading Company)
職 業 Rank	少 佐 (Lieutenant Colonel)	特 別 事項 Remarks	P 15775
現 職 部 隊 Present Regiment	第 1 師団 (1st Division)	本 籍 地 Place of Origin	日 本 (Japan)
入 隊 日 期 Date of Enlistment	1932.11.10	送 達 先 Destination of Report	第 1 師団 (1st Division)
夫 姓 名 Mother's Name	永田 一夫 (Eiichi Eita)	送 達 先 Report	第 1 師団 (1st Division)
本 籍 地 Place of Origin	日 本 (Japan)	特 別 事項 Remarks	P 15775
送 達 先 Destination of Report	第 1 師団 (1st Division)		

特 別 事項 Other Information

昭和7年11月10日 日本陸軍省 第1師団 第1旅団 第1營 第1連 第1班

昭和20年5月15日 東京傳信部 第1師団 第1旅団 第1營 第1連 第1班

昭和20年1月1日 東京傳信部 第1師団 第1旅団 第1營 第1連 第1班

Na de oorlog keerde het gezin in augustus 1946 vanuit Soerabaja met de Oranje terug naar Nederland. In 1947 werd Franz in Japan economisch adviseur van de Nederlandse Militaire missie en bouwde hij opnieuw voor Lindeteves in Japan een export organisatie op. In 1952 keerde hij naar Nederland terug.

Frans overleed op 14 januari 1979 in Hilversum. Nan overleed in 13 oktober 2003.

Meer informatie

[Geboorte Franz de Hartog op 10 november 1906 te Heemstede » Open Archieven](#)
[Franz de Hartog \(1906-1979\) » Stamboom Van der Hoek » Genealogie Online](#)
[Frans de Hartog \(locatie onbekend, 10 november 1906 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)
[Huwelijk Franz de Hartog & Arnold Hendrik de Hartog & Johanna Lucretia Geertruida Meijjes & Anna Geertruida de Balbian Verster & Jan François Leopold de Balbian Verster & Hendrika Cornelia Bolderheij op 10 november 1932 te Amsterdam » Open Archieven](#)
[Registratie Franz de Hartog op 10 november 1906 » Open Archieven](#)
[| Nationaal Archief](#)
[Hartog, Arnold Hendrik de - Stichting Dodenakkers.nl](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 13, 19-07-1924 » 19 jul 1924 - Pag. 15 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 7, 1926 » 1926-07 - Pag. 6 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 4, 1926 » 1926-04 - Pag. 8 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 11, 1926 » 1926-11 - Pag. 36 | Delpher](#)
[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 6, 1927 » 1927-06 - Pag. 37 | Delpher](#)
[F. de Hartog - Van der Heem & Bloemsma](#)
[Jan de Hartog - Wikipedia](#)
[Indexen Archief Amsterdam](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.