

Frans Herman Wolff is geboren op 26 augustus 1910 in Kota Radja. Hij had een tweelingbroer Paul Hugo. Ze waren de zonen van Herman Anton Wolff en Henriette Geertruida Helwig. Ze verhuisden in 1916 vanuit Kota Radja naar Den Haag.

Hij werd verkenners Van Pallandtgroep in Den Haag en werd in 1927 patrouilleleider bij de Zwaluwen patrouille. Ook Eddy Winckel en Dopie Gortmans zaten bij de Caribou stam van de groep.

收容所 Camp	馬六甲 1947年7月1日	番号 No.	爪哇 20729 126
姓名 Name	WOLFF, Frans Herman	生年日付 Date of Birth	1910.10.26
国籍 Nationality	蘭	No.	
階級身分 Rank	Stuurman 非軍人	所属部隊 Unit	K.P.M.
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	捕獲年月日 Date of Capture	昭和19年7月1日
父ノ名 Father's Name	Herman, Anton	母ノ名 Mother's Name	Helwig, Henriette Geertruida
本籍地 Place of Origin	Kota Radja, Sumatra	職業 Occupation	三等海軍士
送附先 Destination or Report	Deventer, D. Djakarta, Java.	特記事項 Remark	

補註欄 Other Informations

1930年11月2日 聯合園遊=不詳見了x

In 1931 keerde hij terug naar Batavia. Hij werd stuurman bij de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM). Hij trouwde op 19 december 1939 in Batavia met Ivanna Antoinetta Schreuel. Na de capitulatie op Japan werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Hij ging met zijn vrouw met de Ophir in juni 1946 vanuit Tandjong Priok naar Amsterdam. Vlak na de oorlog woonden ze in Baarn.

Na de oorlog ging hij in 1968 werken bij het Amsterdams Nautisch en Weerkundig instituut in Amsterdam. Hij is overleden op 13 juli 1998 in Hilversum.

### Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 4, 1927 » 1927-04 - Pag. 38 | Delpher Registratie Herman Anton Wolff & Henriette Geertruida Helwig & Frans Herman Wolff & Paul Hugo Wolff in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)  
[Registratie Frans Herman Wolff op 26 augustus 1910 » Open Archieven](#)  
[Bataviaasch nieuwsblad » 27 dec 1939 - Art. 99 | Delpher](#)  
[Overlijden N.N. Wolff op 8 november 1946 te Baarn, provincie Utrecht » Open Archieven](#)  
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)  
[Wolff - Ons Land](#)  
[Stamboom vooroudersinbaarn](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.