

Hendrik Ferdinand Guichart Henriques de Castro is geboren op 16 augustus 1910 in Meerssen. Hij was de zoon van Maurits Lodewijk Henriques de Castro (1866-1941) en Johanna Emelie Maria Geertruida Guichart (1874-1925). Hij had naast zijn tweelingzus Johanna nog drie zussen; Emilie (1904 - 1914), Gesina Maria (1903) en Wilhelmina (1906). De familie had een villa als zomerverblijf in Meerssen, maar woonden in Rotterdam. In 1918 veranderde hij zijn familienaam van 'Henriques de Castro' naar 'Guichart Henriques de Castro'.

Hij ging studeren aan de Technische Hoogeschool in Delft.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Advinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Hij was lid van de Delftsche Zwervers tussen 1929 en 1933. In 1933 was hij foeragemeester van het jongenskamp van de Martha stichting.



Hij verhuisde in oktober 1936 van Delft naar Den Haag. Een jaar later vertrok hij naar Middelburg in Zuid Afrika.

Hij was in de winter van 1941-1942 gemobiliseerd als reserve luitenant der Infanterie bij het KNIL in Padang op Sumatra. Toen het vijandige Japanse leger op 15 maart 1942 aan de overkant van de brug bij Padang stonden, wilden de Nederlanders de brug opblazen. De eerste poging mislukte en er werd een vrijwilliger gezocht om de vijand op te houden. Dit gaf tijd om een nieuwe springlading te plaatsen. Ferdinand bood zich vrijwillig aan. Zijn zus verklaarde na de oorlog *'Dit strookt ook geheel met zijn bereidwilligheid, altijd graag te willen helpen.'* Het lukte de brug te laten springen, maar Ferdinand werd door de Japanners in zijn hoofd geschoten. Hij werd met militaire eer begraven in Padang en is mogelijk later overgebracht naar Java. Waar hij werd begraven is onbekend. Hij ontving in 1948 postuum een Bronzen Kruis.

Ferdinand wordt herdacht in de Vredeskapel. Deze kapel herinnert de inwoners van Meerssen aan de Tweede Wereldoorlog en aan de medeburgers die in deze strijd zijn omgekomen.

## Meer informatie

[Hendrik Ferdinand Guichart Henriques de... | Oorlogsgravenstichting](#)

[Hendrik Ferdinand Henriques de Castro \(1910 - 1942\) - Genealogy](#)

[Hendrik Ferdinand Guichart Henriques de Castro \(Maarssen \(ut\), 16 augustus 1910 - Padang \(WSum\)/, 15 maart 1942\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Registration Hendrik Ferdinand Guichart Henriques de Castro in 1880 » Open Archives](#)

[Guichart Henriques de Castro, Hendrik Ferdinand - TracesOfWar.com](#)

[Algemeen Handelsblad » 26 feb 1925 - Pag. 8 | Delpher](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 1027726](#)

[Kanselarij der Nederlandse Orden / Nationaal Archief](#)

[Meerssen, Vredeskapel - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Invasie van Sumatra in 1942 - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.