

Ernst van Aken is geboren op 25 oktober 1914 in Amsterdam. Hij was de zoon van Lambertus Gerardus van Aken en Maria Johanna Steinmetz. Hij had een broer Jan Barend (1907) en een zus Louise (1909). Zijn broer en zus werden in Nederlands-Indië geboren, waar zijn vader kaptein der Infanterie bij het KNIL was. Na Amsterdam verhuisde het gezin naar Apeldoorn.

Op 11 juni 1931 werd in Apeldoorn een nieuwe Groep 1 opgericht. Ernst werd verkenners bij de eerste patrouille, de houtduiven, bij de start van de groep, samen met Henk van Erven en Andries van Katwijk. Later dat jaar werd gestart met welpen en kreeg de groep de naam Stadhouders Willem III. In 1932 nam de groep het terrein Kamp Links aan de Valkenberglaan weer in gebruik en een jaar later werd clubhuis Het Eksternest (eekhoornest) geopend. In september 1933 startte een voortrekkersstam. Ernst was één van de drie eerste voortrekkers, samen met Hans Janssen en Andries van Katwijk.

Hij verliet, samen met Andries, de groep in 1934 omdat hij zijn dienstplicht moest vervullen. Hij koos ervoor om een verbintenis voor *den overzeeschen militairen dienst* aan te gaan en vertrok in maart 1935 met de ss Johan de Wit naar Nederlands-Indië. Hij trouwde op 12 april 1939 in Bandung met Francisca Louisa Korteman (1919). Ze kregen vier kinderen.

Op 15 februari 1942 wist hij te ontkomen naar Australië en werd bevorderd tot adjudant onderofficier monteur.

Zijn vrouw ging op 6 mei 1946 met de Batavia naar Australië. In 1950 keerde hij terug naar Nederland en werd overgenomen door de Koninklijke Landmacht. In 1968 woonde hij met zijn vrouw in Australië.

Hij ontving in 1941 de Bronzen medaille en in 1949 het Oorlogsherdenkingskruis en het Ereteken voor Oorlog en Vrede.

## Meer informatie

[Registratie Ernst van Aken \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 apr 1939 - Art. 114 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 19 jun 1968 - Art. 338 | Delpher](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[F.L. van Aken-Korteman - Ons Land](#)

[CODA Archief - Detail Persoon](#)

[Ernst van Aken - Ons Land](#)

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouders Willem III/Lady Baden-Powell, 2006



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.