

Ellard Uilkens



Ellard Uilkens is geboren op 30 juni 1901 in Palembang, NOI. Hij was een zoon van Cornelis Theodorus Uilkens (1870 – 1958) en Jacoba Uilkens-Kloppenburg (1898 – 1959). Hij had twee zussen, Henriette (Hanny) Theodora Uilkens (1902, Makassar) en Rona (1899, Weltevreden).

Zijn beide ouders waren actief met Scouting in Nederlands-Indië. Cornelis Uilkens wordt bij de oprichting in 1917 van De Nederlandsch Indische Padvinders de penningmeester en zijn moeder zit in het dagelijks bestuur.

Hij werd in Batavia actief bij Scouting, de Groene troep onder leiding Van Mr. Willem Henry van Helsdingen (Oom Hey), hopman, en Theo van Dort, vaandrig. Hey van Helsdingen was een fijne hopman: streng maar verstandig en een prima leider, vooral mentaal. Ze hadden het clubhuis in het Hertogspark. Lee Sprey was samen met hem verkenner. De groep had een paar goede hoornblazers, zoals Reintje von Holtz, en één tamboer, Piet Verleyen. Zijn beide zussen waren padvindster bij de Rode meisjesgroep, waar zijn moeder leidster was. Zijn zus Rona zou later met Reintje von Holtz trouwen.



Ellard haalt zijn HBS diploma aan de HBS Stadhouderslaan in Den Haag. In 1920 gaat hij Civiele Techniek aan de Technische Hogeschool in Delft studeren.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Ellard was één van de oprichters (Mosmannen) van de Delftsche Zwervers. In 1924 roeide hij ook bij de studenten roeivereniging Laga, samen met Hans van Ketwich Verschuur.



Begin 1928 gaat hij weer terug naar Nederlands-Indië. Hij gaat daar werken bij de provinciale waterstaat. Daar is hij onder andere betrokken bij de bouw van de internationale luchthaven Kemayoran bij Batavia (Jakarta). Op 28 juli 1928 trouwt hij "met de handschoen" in Den Haag met Johanna Margaretha (Han) Ritsema van Eck (29 december 1904, Den Haag). Zijn vrouw komt naar Nederlands Indië en ze gaan onder andere wonen in Linggadjati bij Cheribon. Daar is Han districtscommissaresse van het Meisjes Gilde en lid van het bestuur van de afdeling Cheribon van het Meisjes Gilde van de NIPV.

姓 名 Name	爪哇 瓜哇 Uilkens, ELLARD ウイケンズ エラード	No. No.	爪哇 29027
生年月日 Date of Birth		所屬部隊 Unit	
国籍 Nationality	蘭 Dutch	捕獲年月日 Date of Capture	昭和21年10月27日
捕獲場所 Place of Capture	爪哇 瓜哇	母名 Mother's Name	カッペンブルグ
父名 Father's Name	Cornelius Theodorus	職業 Occupation	工務課長
本籍地 Place of Origin	PALEMBANG	備考事項 Remark	P 39077
通報書 Notification of Report	DELLARD UILKENS 1904-12-29 DUTCH		

備考事項
昭和21年10月27日 聯合國軍 引渡 履 33

Zijn ouders woonden in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ellard is afgekeurd voor militaire dienst maar wordt op 3 maart 1942 wel geïnterneerd en brengt de rest van de Tweede Wereldoorlog door in een Japans krijgsgevangenkamp. Hij zat onder andere in het kamp LOG in Bandung.

In 1949 woonde het gezin weer in Den Haag. Ellard is in Epe overleden op 11 juli 1982. Zijn vrouw overleed een jaar eerder op 4 april 1981.

Meer informatie

- [Ellard Uilkens - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)
- [Registratie Cornelis Theodorus Uilkens & Jacoba Kloppenburg & Rona Uilkens & Ellard Uilkens & Henriette Theodora Uilkens in 1913 te 's-Gravenhage »](#)

Open Archieven

- [De Indische courant » 08 sep 1927 - Art. 60 | Delpher](#)
- [Registratie Ellard Uilkens & Johanna Margaretha Ritsema van Eck in 1913 » Open Archieven](#)
- [Japanse interneringskaarten, Surname: Uilkens | Nationaal Archief](#)
- [LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)
- [De Indische courant » 31 maa 1928 - Art. 194 | Delpher](#)
- [Bataviaasch nieuwsblad » 15 jul 1937 - Art. 51 | Delpher](#)
- [Familiebericht Bataviaasch nieuwsblad 10-07-1901 \(kb.nl\)](#)
- [Genealogie van de familie Uilkens | Genealogicus](#)
- [De Maasbode » 02 mei 1924 - Art. 101 | Delpher](#)
- [Bataviaasch nieuwsblad » 05 nov 1940 - Art. 156 | Delpher](#)
- [\(Levens\)Verhalen: Memoires uitgeschreven boek 1.pdf: De Sprey familiegeschiedenis](#)
- [Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](http://scoutpedia.nl)
- [publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.