

Eddy Collard



Eddy Jan Louis Collard is geboren op 9 september 1921 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Eduard Collard (1894, Meeser Cornelis) en Emelie Jeanette (Toetie) Ploem (1899, Bandung). Zijn ouders trouwden op 19 juli 1920 in



Weltevreden. Ze woonden toen op onderneming Tjisalak. Zijn ouders zijn begin jaren '30 gescheiden en beiden hertrouwden.

Hij was in 1935 scout bij de J.B. van Heutzgroep in Soekaboemi. Zijn groep was onder andere actief bij de verjaardag van Prinses Juliana in 1938.



In 1937 werd Eddy vaandrig, samen met Peter Leembruggen. Tijdens het St. Joriskampvuur in 1938 maakte oud hopman Clement bekend een stam op te gaan richten. Eddy Collard, Komar, Jan Mullenders, Tan, Joop Krommenhoek en Marzoeki werden voortrekker.



Sint Joris kampvuur 23 April 1938

Om 7 uur werd het kampvuur officieel door de Groepsleider geopend. Vanwege de aanhoudende regen geschiedde dit in de speelloods van de Gemeentelijke HCS aan een imitatie kampvuur. Groep 2 en 3 waren ook van de partij. Na de opvoering van enige niet onaardige kampvuurstukjes, werd overgegaan tot het traditionele verhaal van Sint Joris en de draak. Voor de sluiting met de broederketen werd nog een korte mededeling gedaan door ex hopman Clement over de voorgenomen oprichting van een voortrekkersstam. Hiertoe konden de leiders en jongens van boven de 17 toetreden. Voorlopig zijn de bijeenkomsten gesteld op iedere Donderdagavond van 7-9 uur.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij werd met de Makassar Maru uit Batavia naar Changi in Singapore gebracht. Het schip vertrok op 26 september 1943 met 2600 krijgsgevangenen (2169 Nederlanders, 429 Engelsen, 2 Australiërs) uit Batavia (Tandjong Priok). Dit transport werd aangeduid als Java Party 17, het 17e krijgsgevangenen transport vanuit Java. Deze groep vertrok 's morgens om 5.00 uur met de stadstram naar het eindpunt in Tandjong Priok en van daar liepen ze naar de kade van de Rotterdamse Lloyd. Op 22 oktober 1943 ging hij met de groep met de Matsue Maru 2 (1155 krijgsgevangenen; 736 Nederlanders en 419 Engelsen) naar Japan. Het schip was deels geladen met bauxiet-erts. Het transport vond plaats in een konvooi van 7 à 10 schepen].

Op 6 november 1943 kwam het schip aan in Takao (Formosa) en hier ging een groep Engelse en Nederlandse officieren van boord. Na Takao bestond het konvooi uit 17 schepen.

Ze werden aangevallen door Amerikaanse duikboten, maar de Matsue Maru 2 werd niet getroffen. De totale bootreis van Singapore naar Moji duurde 26 dagen. Het eten was slecht en de mannen zaten opeengepakt in het ruim. Op 15 november 1943 kwam het schip aan in Moji en vanuit hier werden de krijgsgevangenen overgebracht naar diverse kampen. Het transport ging eerst per trein door de tunnel van Shimonoseki via Kobe, Nagoya naar Yokohama. De trein reed alleen 's nachts en de rijtuigen waren geblindeerd. Eddy kwam terecht in kamp Tokyo 9D waar ze moesten werken in de hoogovens van Nippon Steel. Vervolgens kwam hij terecht in kamp Omori (ook Mori-kamp, Tokyo 0A1). Hier werden ze ingezet om het strand te verhogen, bij het laden en lossen van treinen en het werken in het pakhuis van Nippon Express Co.

Hij trouwde in juli 1946 met Julia Cornelia Calmer (30 januari 1927, Tjeppe). Ze kregen twee zoons Ronny Eddy (26 april 1947, Soerabaja) en Edward Alexander (4 mei 1948, Soerabaja). In 1955 kregen ze een dochter.

Meer informatie

[De Preanger-bode » 12 jul 1920 - Art. 12 | Delpher](#)

[De Preanger-bode » 16 jul 1920 - Art. 14 | Delpher](#)

[Huwelijk Eduard Collard & Fernand Eduard Collard & Maria Wilhelmina Nolthenius & Paulina Maria Hendrina Husser & Antonius Johannes Eliza Husser & Paulina Geertruida Maria Henkelman & Emelie Jeanette Ploem op 13 april 1934 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 09 sep 1921 - Art. 114 | Delpher](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Makassar Maru.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Matsue Maru 2.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tokyo 9D.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tokyo 0A1.htm](#)

[Sendai 5B, naamlijst 155 Nederlanders, sept 1945 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst Tokyo 0A1.htm](#)

[Sendai 5B, naamlijst 155 Nederlanders, sept 1945 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn. [344678741.pdf \(leiden.edu\)](#)

[Nieuwe courant » 25 jul 1946 - Art. 22 | Delpher](#)

[Nieuwe courant » 29 apr 1947 - Art. 72 | Delpher](#)

[Nieuwe courant » 05 mei 1948 - Art. 78 | Delpher](#)

[Het Binnenhof » 08 jun 1955 - Art. 55 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.