



de aanleg van vliegvelden in Long Than en Phy My. Donald overleed op 5 april 1945 vlakbij Saigon door een ongeval. Hij werd in eerste instantie begraven in Vietnam en is later mogelijk herbegraven in Frankrijk.

Ook zijn broertje Yann Harold kwam om in Nederlands Indië, op 28 november 1945 in Batavia. Zijn vader was geïnterneerd in kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> bataljon in Tjimahi. Zijn moeder, zusje Elisabeth Eva en zus Mia met haar kinderen werden geïnterneerd in kamp Tjihapit in Bandung.

Na de oorlog woonde zus Mia in Mr. Cornelis. Daar werd in 1947 zoon Donald Yann Harold geboren. Hij werd vernoemd naar zijn beide ooms.

### **Meer informatie**

[Registratie Adam Hols & Elisabeth Barbara Johanna Geurst & Maria Hols & Elisabeth Eva Hols & Donald Harold Hols & Yann Harold Hols in 1913 » Open Archieven](#)

[Deli courant » 09 nov 1936 - Art. 8 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1937 - Art. 42 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad juni 1937

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Donald Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Donald Harold Hols | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Yann Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Java Party 25 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[NN Maru 16.htm](#)

[Haruyasa Maru.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.