

Dirk Bontenbal



Dirk Bontenbal is geboren op 30 november 1904 in Rotterdam. Hij was de zoon van Johannes Cornelis Bontenbal en Jacoba Steintje Kruse.

Hij vertrok naar Nederlands Indië en werd directeur aan de gemeentelijke ambachtsschool, eerst in Bandung en later in Padang op Sumatra. Hij trouwde in 1938 in Padang met Francina van Don (Padang, 1908). In augustus 1939 werd daar hun eerste zoon Dirk Hendrik geboren.

In 1939 was Dirk groepsleider van de katholieke groep 2 van het NIPV in Padang.



Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm soldaat bij de infanterie. Hij werd in Padang krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Hij kwam terecht in het hoofdkamp van het Malaykamp.

Dirk is overleden op 5 augustus 1945 in het krijgsgevangenkamp in Changi, Singapore aan een long abces. Hij werd postuum bevorderd tot sergeant. Hij werd begraven op het militaire kerkhof Kranji en in 1950 herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.



Zijn vrouw werd in april/mei 1942 met hun drie kinderen van 2, 1 en 0 geïnterneerd in de Fraterschool in Padang. De jongste telg werd geboren op 1 oktober 1942.

Meer informatie

[Geboorte Dirk Bontenbal op 30 november 1904 te Rotterdam » Open Archieven](#)

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Dirk Bontenbal \(1904-\) » Stamboom Peijzel » Genealogie Online](#)

[Dirk Bontenbal \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 15 apr 1941 - Art. 185 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Padang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Algemeen Handelsblad » 12 nov 1938 - Art. 203 | Delpher](#)

[De locomotief : Samarangsche handels- en advertentie-blad » 11 jan 1949 - Art. 46 | Delpher](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.