



Cornelis Petrus Joseph van der Peet is geboren op 3 maart 1908 in Haarlem. Hij trouwde op 27 april 1932 met Johanna Cornelia van Helvert. In 1933 en 1947 werd een dochter geboren en in 1936 en 1941 een zoon.

In 1936 werd hij Baas (assistent voortrekkersleiding) bij de St. Christoforusgroep in Haarlem.

Het gezin vertrok op 3 mei 1939 met de ms Marnix van St. Aldegonde van Amsterdam naar Nederlands Indië. Daar werd hij hopman bij de Katholieke Sint Joris Groep in Soerabaja. Deze groep is opgericht op 12 oktober 1934 in de Ketabang-parochie door mgr. De Backere. Ook de katholieke Meisjes Wacht sloot zich er bij aan. In 1939 werd de mis ter ere van het 5 jarige bestaan opgedragen door groepsgeestelijke pastoor Peterse. Hopman van der Peet leidde de gebeden.

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de Militair Geneeskundige Dienst. Hij woonde tijdens de Japanse inval in Batavia. Na de capitulatie werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java.

Hij richtte eind jaren veertig in Indonesië en Amsterdam boekhandels en uitgeverijen op. Hij richtte zich in Indonesië op boeken voor het onderwijs en in Nederland op kinderboeken, dichtbundels en non-fictie. Vanaf 1956 was hij alleen nog in Nederland actief en startte hij ook een antiquariaat.

Zijn vrouw overleed in 1952 en hij hertrouwde met C.M.F. Schelfhout. Hij overleed op 11 december 1983 in Haarlem.



Meer informatie

[Nieuwe Haarlemsche courant » 29 apr 1932 - Art. 44 | Delpher](#)

[De koerier » 25 okt 1939 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 02 jul 1941 - Art. 138 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 01 apr 1952 - Art. 137 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 13 dec 1983 - Art. 142 | Delpher](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Cornelis Petrus Joseph van der Peet \(1908-1983\) » Stamboom Van der Hoek » Genealogie Online](#)

[Peet, Cornelis Petrus Joseph van der, 1908-1983 | Allard Pierson - The Collections of the University of Amsterdam](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 »](#)
[1936-09 - Pag. 24 | Delpher](#)
[De Indische courant » 31 mei 1939 - Art. 111 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.