

Cor van Ginkel is geboren op 5 september 1915 in Deli Kloempang bij Medan, NOI . Hij was de zoon van François Marie van Ginkel (1885) en Toemina, een inlandse vrouw. Hij had twee broers Daan (1913) en Max (1912) en twee zussen Meintje (1900) en Anna (1910).

Hij was in mei 1926 welp in Breda en schreef in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere"*.

Breda, Cor van Ginkel. Dank voor je regelmatig schrijven. Ben je al eens een keer mee geweest met de Horde, nu het weer mooier wordt. Prettig dat je blij bent met 't boek!

In 1929 verhuisde hij met zijn broers Daan en Max en zus Anna van Ginneken naar Breda. Op 20 april 1931 gingen ze naar Nederlands-Indië. Hij werd in 1932 ingelijfd als militiesoldaat en ging een jaar later met groot verlof. In 1937 tekende hij als vrijwilliger bij het KNIL.

Cor werd sergeant telegrafist bij de militaire luchtvaart van het KNIL. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ingedeeld bij No 18 (Netherlands East Indies) squadron. Hij nam met zijn Mitchell bommenwerper N5/147 op 21 mei 1943 deel aan een aanval op Saumlaki, een plaats op Yamdena, onderdeel van de Tanimbar eilanden in de Arafurazee. Het toestel werd getroffen door vijandelijk luchtafweer. Eén of twee van de bemanningsleden hebben het toestel mogelijk per parachute verlaten. Niemand van de bemanning is teruggevonden. Ze kregen een zeemansgraf.

IV. Datum: 21/5 - '43			Vlgt.No.: N5 - 147
L. Bal	2e Lt.vlg.wmr.	--	Vernist bij aanval op Saumlaki, Jamdena eil., waar bij vlg. getroffen door vijandelijk luchtafweer. Vermoedelijk is de Lt.Kruyne er met een parachute uitgesprongen. Verder geen gegevens bekend.
Hoorveld J.A.	Sgt.vlg.	93750	
P.Kruyne	1e Lt.vlg.wmr.	--	
A.S. Andels	Vdg.wmr.	92376	
van Ginkel C.	Sgt.lvrt.	412067	
Loohy	Sgt. WAG		
Aafgeschoten door vijandelijke A.A.			

Cor wordt herdacht op het Gedenkteken Luchtvaardende in Soesterberg.

Meer informatie

[Cor van Ginkel | Oorlogsgravenstichting](#)

[Cor Ginkel | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 12, 1926, no. 5, 1926 » 1926-05 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Registratie C van Ginkel in 1915 » Open Archieven](#)

[Slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid Oost Azië. Website over omgekomen Knii militairen in Japan, ZO-Azie tijdens Wereldoorlog 2 WOII - Herinneringsmonument in Mizumaki - Squadron 18 Nei](#)

[No. 18 \(Netherlands East Indies\) Squadron - Wikipedia](#)

[Registratie Cor van Ginkel \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.