



Coenraad (Coen) Willem Schoonhoven is geboren op 4 maart 1913 in Rotterdam. Hij is de zoon van Jacobus Willem Schoonhoven en Johanna Elisabeth Agthoven. In 1923 verhuisden ze naar Opsterland en in 1926 naar Nijmegen.

In Nijmegen werd hij lid van CJMV groep 2 Groenewoudsegroep. In 1929 nam hij als padvinder deel aan Pinksterwedstrijden, die van 18 tot 20 mei in Ommen gehouden werden. Hij was patrouilleleider van de houtduivenpatrouille en zijn patrouille haalde een gedeelde 6/7^e plaats bij de patrouillewedstrijden. Een jaar later werd hij bagheera bij de welpenhorde en in 1934 werd hij akela. In 1936 werd ook Vera Naar welpenleidster bij deze groep. Ook op districtsniveau zette Coen zich in voor de welpen want hij werd in 1937 assistent districtscommissaris Welpen van district Arnhem, waar Nijmegen onder viel. In 1937 sloot hij zich aan bij de internationale patrouille van de Brits Indische stam uit Simla ten noorden van Delhi in India. Via briefcontact hadden voortrekkers uit 7 landen contact.

Coen trouwde op 4 september 1937 in Oegstgeest met Vera Henriette Naar. Ze verhuisden naar Nederlands Indië waar Coen in juli 1939 aan de slag ging als leraar Nederlands in Semarang. In 1941 werd hij overgeplaatst naar Jogjakarta en daar woonden ze toen de oorlog uitbrak.

Overgeplaatst v/d Gvts. H.B.S. te Semarang n/d Gvts. H.B.S. te Jogjakarta de tijd. waarn. leeraar 2de kl. C. W. Schoonhoven.

Tijdens de mobilisatie was hij 2^e luitenant administratie bij het KNIL. Hij werd op 16 maart 1942 krijgsgevangen genomen in Infanteriekamp Tjilatjap en geïnterneerd. Hij ging met de Tacoma Maru 1 die op 16 oktober 1942 met ongeveer 1700 Nederlandse krijgsgevangenen (waaronder 500 reserveofficieren van het KNIL) vertrok uit Tandjong Priok naar Birma. Ook Willem van der Gugten was aan boord van dit schip. Aan boord heerste onder de krijgsgevangenen een hardnekkige bacillaire dysenterie, die al in Batavia werd geconstateerd. Dit was het gevolg van slechte hygiënische omstandigheden in krijgsgevangenkamp 10e Bataljon. Op 19 oktober 1942 bereikte het schip de rede van Singapore en hier mochten 63 ernstig zieke patiënten aan wal gebracht worden. De overige krijgsgevangenen bleven aan boord.

Vijf dagen later vertrok het schip en voer langs de kust van Malakka in een konvooi van 6 schepen. Even voorbij Pinang werd het konvooi aangevallen door twee geallieerde onderzeeërs. Het konvooi vluchtte de haven van Pinang binnen en bleef hier ongeveer een week liggen. De hitte in het ruim was een verschrikking. De ernstig zieke patiënten mochten aan dek gelegd worden. Er werden geen medicijnen beschikbaar gesteld, de dysenterie breidde zich verder uit. Op de dag van vertrek overleed het eerste slachtoffer, hij werd in Pinang begraven. Op 2 november 1942 begon de overtocht naar Rangoon. Onderweg overleden iedere dag één of meer krijgsgevangenen en zij kregen een zeemansgraf. De krijgsgevangenen werden overgebracht naar de Gevangenis. Er waren op dat moment ongeveer 600 dysenterie-patiënten. In de Gevangenis in Rangoon vielen nog 220 doden.

Coen en Willem was onder de overledenen. Er waren geen medicijnen beschikbaar. De vier Nederlandse doctoren (waaronder Van Hasselt, D. Brouwer en Reeling Knap) konden de ziekte uiteindelijk enigszins onder controle krijgen door de zieken streng te isoleren in de ziekenzalen. Coen overleed op 20 november 1942 en werd herbegraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta.



Zijn vrouw Vera werd geïnterneerd in kamp Ambarawa 6. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, direct ten westen van Fort Willem I. Ze overleefde de oorlog en hertrouwde met Fokke Jan Holtrop. Hij was bij het uitbreken van de oorlog stuurman en werd als burger krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in onder andere kamp LOG Bandung. Het stel keerde terug naar Nederland waar ze gingen wonen in Arnhem.

Meer informatie

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 6, 1929 » 1929-06 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Geboorte Coenraad Willem Schoonhoven op 4 maart 1913 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Registratie Coenraad Willem Schoonhoven \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[De Sumatra post » 25 jul 1939 - Art. 179 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 29 jul 1941 - Art. 161 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 2, 1928 » 1928-02 - Pag. 42 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 6, 1929 » 1929-06 - Pag. 8 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 11, 1930 » 1930-11 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 2, 1936 » 1936-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 7, 1937 » 1937-07 - Pag. 30 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 5, 1937, no. 46, 1937 » 1937-02 - Pag. 16 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 5, 1937, no. 52, 1937 » 1937-08 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Coenraad Willem Schoonhoven | Oorlogsgravenstichting](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Tacoma Maru 1.htm](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[BIRMA \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Rangoon \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Vera Henriëtte Naar geb. 25 jan 1913 Beneden Commewijne, Suriname: Genealogie Site van Robert Einhaus](#)

[Ambarawa 6 naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)

[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.