

Christiaan van Vleuten



Christiaan Willem van Vleuten is geboren op 19 juni 1907 in Rotterdam. Hij was de zoon van Christiaan Willem van Vleuten en Adriana Johanna van Limburgh.

Hij trouwde op 17 december 1931 in Rotterdam met Adriana Elisabeth Klein (1910) en vertrok met de Insulinde naar Nederlands Indië. Christiaan werd aangesteld als hoofdonderwijzer op de Hollands Chinese school in Pekalongan. Ze kregen daar twee kinderen, Christiaan Willem (1932) en Hubertus Adriaan (1934).

Christiaan was in Pekalongan hopman van de St. Tarcisiusgroep of de J.P. Coengroep. De katholieke Tarcisiusgroep was in 1932 opgericht. In 1937 vierden de groepen samen de 80^e verjaardag van Baden Powell tijdens een gezamenlijk NIPV kamp.

In 1937 ging hij acht maand met verlof naar Nederland en daarna werd hij als hoofdonderwijzer overgeplaatst naar de Europese school in Balikpapan op Borneo.

Nadat het Japanse Leger in februari 1942 bij Balikpapan was geland en de stad had bezet, werden alle Nederlanders verzameld en gevangen genomen. Vervolgens werden zij allemaal op 20 februari 1942 vastgebonden en gedwongen in de richting van de kust te lopen, in de omgeving van het oude fort Klandasan. Op het strand aangekomen werden de Officier van Gezondheid, dr. Arps, en Hoofdinspecteur van politie Verplak van de anderen afgescheiden. Nadat zij apart stonden opgesteld, werden zij onthoofd. Vervolgens begonnen de Japanse soldaten de overige gevangenen de zee in te drijven, totdat zij op borsthoogte in het water stonden. Toen dat was gebeurd, werden de gevangenen één voor één door de Japanse militairen doodgeschoten. De bevolking was door de Japanners gedwongen getuige te zijn van deze vreselijke gebeurtenis. Door de stromingen in de zee, spoelden naderhand de lichamen van de slachtoffers terug op het strand en werden daarna door de plaatselijke bevolking begraven. Na WOII werden hun stoffelijke overschotten herbegraven op het Ned. Ereveld Kembang Kuning in Soerabaja.

De reden van dit moorddadige optreden zou zijn, dat de Commandant van de Japanse troepen zeer ontstemd was over het feit dat - in opdracht van de Nederlandse Garnizoenscommandant Luitenant-Kolonel C. van den Hoogenband - de Nederlandse verdedigers alle belangrijke bruggen en olie-installaties tijdig hadden opgeblazen en in brand hadden gestoken.

Tijdens de mobilisatie was Christiaan Landstorm soldaat. Hij werd in eerste instantie vermist en er werd gedacht dat hij daarom ook bij deze moordpartij was omgekomen. Later is vastgesteld dat hij op 13 januari 1942 in Balikpapan is overleden.

Meer informatie

[De locomotief » 23 feb 1937 - Art. 98 | Delpher](#)

[De koerier » 11 jun 1937 - Art. 40 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 31 jul 1937 - Art. 92 | Delpher](#)

[De locomotief » 28 okt 1937 - Art. 211 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Christiaan Willem van Vleuten | Oorlogsgravenstichting](#)

[Christiaan Willem van Vleuten -... | Oorlogsgravenstichting](#)

[Christiaan Willem van Vleuten | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Geboorte Christiaan Willem van Vleuten op 9 juni 1907 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Christiaan Willem van Vleuten \(Rotterdam \(zh\), 9 juni 1907 - Balikpapan/kgvkp. \(OBor\), 13 januari 1942\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Huwelijk Christiaan Willem van Vleuten & Christiaan Willem van Vleuten & Adriana Johanna van Limburgh & Adriana Elisabeth Klein & Hubertus Adriaan Klein & Elisabeth Johanna Scheerder op 17 december 1931 te Rotterdam » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.