

Christiaan (Chris) Frederich Hylke Lux is geboren op 4 mei 1925 op Celebes. Hij was de zoon van Christiaan Joseph Petrus Lux (24 maart 1898, Tandjoeng Balei) en Johanna Maria de Blouwe (27 januari 1901, Lahat). Hij kwam uit een gezin met acht kinderen. Ze woonden in Djokjakarta en zijn vader was militair bij het KNIL.

Chris zat samen met Felix Kaptijn bij de katholieke Groene troep 2 in Djokjakarta. In 1937 nam hij deel aan een drie daags kamp waarna besloten werd welke scouts naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang mochten. Er deden acht troepen mee. De groene troep was met 12 man, net twee patrouilles. Ze deden het niet erg goed. Omdat ze de hele nacht hadden zitten praten, vielen ze op dag twee om van de slaap. En ze lieten het eten aanbranden. Bij het kampvuur waren ze wel goed omdat Chris zijn gitaar meegenomen had. Uiteindelijk eindigden ze bij de wedstrijd als zevende. Vanuit Djokjakarta ging niemand van de scouts mee naar de Wereld Jamboree.



Tijdens de mobilisatie was Chris lichtmatroos op de Hr. Ms. Soerabaia bij de Koninklijke Marine. Nadat begin 1942 de grote havens aan Java's noordkust waren uitgevallen was Tjilatjap aan de zuidkust de enige aan- en afvoerpost van Java geworden. In verband met een verwachte evacuatie werd in februari 1942 aan alle koopvaardij schepen opdracht gegeven de Noordkust te verlaten en uit te wijken naar Tjilatjap. Maandag 2 maart arriveerde 3000 man marinepersoneel vanuit Soerabaja met de trein in Tjilatjap. De scouts Jaap Hoogland, Fried Verlinden, Huib Maul, Chris Lux, Joop Brinkert en mogelijk nog enkele anderen waren hierbij. Het marinepersoneel werd, evenals een aantal burgers, zo snel mogelijk ingescheept. Dezelfde avond nog vertrokken achtereenvolgens de schepen Sloterdijk, Kota Baroe, Tjisaroea, Duymaar van Twist en Generaal Verspijk met in totaal ongeveer 2000 evacuees aan boord, uit de haven van Tjilatjap. De Sloterdijk en de Kota Baroe zouden het redden; een week later arriveerden zij in respectievelijk Melbourne en Colombo. De Tjisaroea en Duymaar van Twist hadden minder geluk. Ze werden op 4 maart onderschept door een enkele Japanse torpedobootjagers en gedwongen hun koers te verleggen naar Makassar op Celebes. De vijf scouts zaten op deze schepen en werden zeven maanden geïnterneerd in het Infanteriekampement Makassar. Dit kamp lag aan de Strandweg vlak bij de zee en was omheind met prikkeldraad. De krijgsgevangenen moesten zware dwangarbeid verrichten in de omgeving.

收容所 Camp	福岡	番 號 No.	長 福 II 1695 695.
姓 名 Name	Lux, Chr. F. H. ルクス ケルハエス、ハ	生 年 月 日 Date of Birth	4-5-1925.
國 籍 Nationality	蘭 M. MATR Nederlands.	所 屬 部 隊 Unit	No. 20746. Kon. Ned. Marine. Hr. Ms. "Soerabaia."
階 級 身 分 Rank	Matroos 3de kl. 三等水兵	捕 獲 年 月 日 Date of Capture	昭和 7 年 2 月 4 日
捕 獲 場 所 Place of Capture	印度洋	父 ノ 名 Father's Name	Lux, Chr. J. P.
母 ノ 名 Mother's Name	Anna Maria de Blouwe,	本 籍 地 Place of Origin	Eurekang, Celebes.
職 業 Occupation	軍人	通 報 先 Destination of Report	Chr. Lux, Primagolsan Tengah, 2 Djokjakarta, Java.
特 記 事 項 Remarks			

De vijf scouts kwamen hierna terecht in het kamp Fukuoka 2B op het eiland Koyagi in Japan. Hier moesten ze werken in Kawanami scheepswerf. Er waren veel ernstig gewonden door slechte veiligheidsmaatregelen. Huib Maul en Chris Lux werden hier op 12 september 1945 bevrijd.

Ook zijn vader werd als krijgsgevangene geïnterneerd en zat vanaf 15 november 1942 in kamp Tokyo 9D en ging op 31 maart 1945 naar kamp Sendai 8B in Kosaka, Japan.

Na de oorlog veranderde hij zijn naam in Christy V. Villanueva, omdat hij ontsnapt was als Japanse krijgsgevangene en hij bang was dat hij gerepatriëerd zou worden naar de vijand.

Hij trouwde met Fortunata B. Villanueva (14 oktober 1931) en ze kregen twee zoons en een dochter. Een groot deel van zijn latere leven woonde Chris met een vriendin in Taiwan, Toen hij oud en ziek werd, keerde hij terug naar zijn vrouw.

Hij overleed op 27 februari 2008 op de Filipijnen.

### **Meer informatie**

[Christiaan Frederik Hijke Lux \(Christy V. Villanueva op de Filipijnen\) \(1924-2008\) » Rutten Vlaanderen Meems Huizing » Genealogie Online](#)

[Moesson | 15 september 1994 | pagina 12 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Death Johanna Maria de Blouwe on February 21, 1978 in Heerlen \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Registration Christian Joseph Peterus Lux \(in the year 1832-1949\) » Open Archives](#)

[Sendai #8 Kosaka Dutch roster \(mansell.com\)](#)

[Sendai 8B.htm](#)

[Naamlijst Sendai 8B.htm](#)

[Stichting Maritiem Historische Data - Schip \(marhisdata.nl\)](#)

[Tijlatjap, het Duinkerken van Indië | Java Post](#)

[Makassar \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Infanteriekampement Makassar - Wikipedia](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst Fukuoka 2B.htm](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka 2B.htm](#)

[FUK-02 Dut US Brit Aus rosters RG407Bx104Fldr07.pdf \(mansell.com\)](#)

[Nagasaki Fukuoka-2B - Startpagina | Facebook](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.