

Bob Zonneveld



Robert (Bob) Zonneveld is geboren op 27 juli 1918 in Semarang, NOI. Hij was de zoon van Wilhelmus Martinus Zonneveld en Louise Catharijne Fijt. Zijn vader werkte bij N.I.S. in Djokjakarta.

Hij was als scout actief bij groep 4, Groene troep in Djokjakarta, NOI samen met Piet Schüler. Cornelis de Roder was daar Akela. Deze groep droeg een groene das. Bob staat knielend op de foto.

Voor de oorlog was Bob student in Bandung. Tijdens de mobilisatie was hij matroos bij de marine. Hij was gelegerd op de Marine kazerne in Goebeng. Hij werd geïnterneerd in kampen op Java.

Hij trouwde na de oorlog met Jantjen Hölzel. Robert overleed op 11 november 1978 in Mook.

Meer informatie

[Registratie Wilhelmus Martinus Zonneveld & Louisa Catharina Fijt & Robert Zonneveld in 1913 » Open Archieven](#)

[Robert Zonneveld \(1918-\) » Indische genealogie » Genealogy Online \(genealogieonline.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Moesson | 15 april 1990 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Tong Tong | 1 oktober 1973 | pagina 14 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[De Telegraaf » 13 nov 1978 - Art. 159 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.